

Verwerkingen



Werkblad Petrus laat Jezus in de steek

Jezus had al gezegd dat Petrus door een haan herinnerd zou worden aan de voorspelling van zijn verloochening.

Je hebt nodig:

- Voor elk kind een kopie van werkblad 1 op stevig papier
- Scharen
- Kleurmateriaal
- Voor elk kind drie grote paperclips
- Plakband
- Evt. voor elk kind een stukje lint of touw

Werkwijze:

Denk eerst na met de kinderen waarom ze van Jezus houden en of ze het soms moeilijk vinden om Jezus te volgen. Het is de bedoeling dat de kinderen dit in totaal drie keer afbeelden:

- Maak een tekening in de hartjes over de dingen waarom ze van Jezus houden.
- Maak een tekening in de rondjes over de dingen waarom het soms moeilijk is om Jezus te volgen.

Knip de haan, de cirkel en de hartjes en/of rondjes uit, zoveel van elk als het kind weet te bedenken, maar gebruik in ieder geval drie keer een vorm.

Kleur de haan en de cirkel eventueel in en knip ze uit.

Plak de haan in de cirkel (dat is het lijf van de haan).

Plak de hartjes/rondjes met een plakband op een grote paperclip. Bevestig ze aan de cirkel, zoals op de foto te zien is.

Bevestig eventueel een lint of touwtje achter de cirkel, zodat het geheel opgehangen kan worden.

Vraag ondertussen:

begrijpen de kinderen waarom ze drie dingen moeten tekenen? Zat er iets met drie in het Bijbelverhaal?

Tijdsduur:

15 min.



Petrus zegt dat hij Jezus niet kent

Je hebt nodig:

- Voor elk kind een stuk stevig karton, ca. 20 x 20 cm. (van een doos of etalagekarton)
- Voldoende kleine takjes/houtjes
- Voor elk kind een aantal stukken playmais, onder andere in huidskleur en in rood/geel/oranje
- Voldoende bakjes met water
- Voldoende sponsjes
- Lijm
- Scharen
- Viltstiften
- Voor elk kind een etiket met de tekst 'Petrus laat Jezus in de steek – Johannes 18: 12-27'



lees verder op de volgende bladzijde

Werkwijze:

Leg uit wat de bedoeling is van deze verwerking: Petrus vond het moeilijk om toe te geven dat hij bij Jezus hoorde, dus ontkende hij het maar. We beelden hier de scène uit bij het vuur, waar Petrus werd gevraagd of hij bij Jezus hoorde. Plak het etiket met de tekst op een hoek van het karton. Plak de houtjes met lijm ongeveer in het midden, daar komt het vuurtje op. Maak van stukjes rode/gele/oranje playmais vuur: plak het op de houtjes. Maak hiervoor de playmais vochtig, dan plakt het vanzelf. Maak ook poppetjes van playmais, ze warmen zich aan het vuur, dus plak ze eromheen. Teken met viltstift gezichtjes. Kunnen de kinderen aangeven wie Petrus is? Is Jezus ook te zien? Of staat Hij te ver weg? Wie staan er verder nog bij? Wat zegt Petrus?

Tijdsduur:

15 min.



Verloochenen

Speelwijze:

Praat met elkaar over verloochenen. Weten de kinderen wat dat woord betekent? Het is net doen alsof je niets te maken hebt met iets dat of iemand die belangrijk voor je is. Is dat wat Petrus deed? Ja, hij deed alsof hij niks te maken had met Jezus, terwijl Hij echt belangrijk was voor Petrus. Maak daarna kleine groepjes van 4-6 kinderen. In elk groepje is in ieder geval een Jezus, een Kajafas, een Petrus en een dienstmeisje. Eventueel kunnen er enkele omstanders worden toegevoegd aan elk groepje. Geef elk groepje de opdracht om het Bijbelverhaal na te spelen. Zorg voor een goede rolverdeling en geef de opdracht om goed na te denken over wat je voelt, vooral als je Jezus of Petrus moet spelen. Kom daarna weer bij elkaar in de grote groep. Praat nog even na over de gevoelens van Jezus en van Petrus.

Tijdsduur:

15 min.



Puzzelblad Petrus ontkent dat hij bij Jezus hoort

Je hebt nodig:

- Voor elk kind een kopie van werkblad 2
- Voldoende kleurmateriaal in de kleuren donkerblauw, bruin, oranje, rood, groen en geel

Werkwijze:

Kleur de plaat in volgens de aanwijzingen.

Oplossing:

Tijdsduur:

15 min.





Tekstposter

Je hebt nodig:

- Een bestaande tekstposter van een Bijbeltekst
- Afbeeldingen van verschillende lettertypes
- Klappapier
- Voor elk kind een vel A4
- Handletteringmaterialen, zoals markers, brushpennen, fineliners e.d.
- Tekenmaterialen
- Bijbels OF voldoende prints van het Bijbelgedeelte van vandaag en van het extra Bijbelgedeelte

Werkwijze:

Houd een kort, inleidend praatje. Kunnen de kinderen Petrus begrijpen? Wat zouden zij doen als ze in zijn schoenen stonden? Bekijk ook met elkaar de voorbeelden. Lees gezamenlijk hardop beide Bijbelgedeeltes. Schrijf een (kort) gedeelte, een tekst die je raakt, op je klappapier. *Tip:* de tekst die bij de thema's en doelen staat is ook prima geschikt: Wees steeds bereid u te verantwoorden, ook als u moet lijden voor de HEER. Schrijf de tekst van je klappapier over op je A4. Maak mooie letters, varieer gerust in grootte, lettertype en kleur. Schrijf met kleine letters langs de rand beide Bijbelgedeeltes.

Optioneel:

Teken er iets toepasselijks bij en/of maak vooraf een achtergrond.

Tijdsduur:

20 min.



Drama

Vorbereiding:

Bedenk twee of drie verhalen waarin twee vrienden graag en veel samen optrekken, totdat een van die vrienden gepest/uitgelachen wordt door anderen. De andere vriend ontkent hun vriendschap.

Speelwijze:

Praat met elkaar over verloochenen. Weten de kinderen wat dat betekent? Het is net doen alsof je niets te maken hebt met iets dat of iemand die belangrijk voor je is. Is dat wat Petrus deed? Ja, hij deed alsof hij niks te maken had met Jezus, terwijl Hij echt belangrijk was voor Petrus.

Speel enkele scènes over een vriendschap waarbij de een de ander in de steek laat. Verdeel de rollen.

Praat daarna samen na:

Hoe voelt dat? Hoe is het om de vriendschap te verloochenen? Hoe is het om verloochend te worden?

Zou het bij Petrus en Jezus net zo zijn gegaan?

Waarom verloochende Petrus Jezus eigenlijk? Angst lijkt de grote reden te zijn.

Verloochenen de kinderen Jezus/God wel eens uit angst? Waar zijn ze dan bang voor?

Breng alles in gebed bij God.

Tijdsduur:

15 min.



Praatblad Petrus ontkent dat hij bij Jezus hoort

Je hebt nodig:

Voor elk kind een kopie van werkblad 3

Werkwijze:

Verdeel de groep in subgroepjes of behandel de vragen in de grote groep. In de staart van de haan zijn verschillende onderwerpen en vragen verwerkt, die uitnodigen tot doorpraten over de thema's uit het verhaal.

Tijdsduur:

15 min.

Petrus laat Jezus in de steek - Johannes 18:12-27



Petrus ontkent dat hij bij Jezus hoort

Johannes 18:12-27



Petrus ontkent dat hij bij Jezus hoort
Johannes 18 : 12 - 27

