

Verwerkingen



Puzzelblad Jezus wordt gevangengenomen

Als Jezus gevangengenomen wordt, schrikt niet Hij, maar de soldaten schrikken. Bij Jezus is alles anders.

Maak voor elk kind een kopie van werkblad 1.

De fouten zijn:

- De zon (zowel het verhaal als de uil geven aan dat het nacht is)
- Het flatgebouw
- De lantaarn straalt licht uit, maar de kaars is niet aan
- De man met de lantaarn heeft twee verschillende schoenen aan

Tijdsduur: 10 min.



Button

Jezus zei tegen de mensen die Hem gevangen kwamen nemen: «Hier ben Ik». Zo maakte Hij zich bekend. Met deze button maken de kinderen zich ook bekend, in tegenstelling tot de discipelen.

Je hebt nodig:

- Voor elk kind een kartonnen cirkel 5-7 cm. doorsnee
- Fineliners
- Ruim voldoende letterstickertjes (alle kinderen moeten hun naam ermee maken)
- Evt. tekenmaterialen
- Lamineerapparaat en – hoezen
- Voor elk kind een brochespeldje
- Stevig plakband
- Scharen

Werkwijze:

Schrijf met fineliner langs de bovenrand van de cirkel: «Ik ben» en aan de onderkant: «ik hoor bij Jezus» (Leiding: doe dit voor de allerkleinsten vooraf). Schrijf klein aan de achterkant: Johannes 18: 1- 27, Jezus zegt: «Hier ben Ik». Laat de kinderen hun naam opplakken met de letterstickertjes. Dit kan op de plek in het midden van de voorzijde, zodat er komt te staan: Ik ben *[naam kind]*, ik hoor bij Jezus.

Als er tijd voor is kunnen de kinderen er eventueel iets bij tekenen.

Lamineer de cirkels, er kunnen er natuurlijk meerdere in één hoes. Knip de cirkels uit; er moet wel een randje plastic om het karton heen blijven zitten.

Plak het speldje met plakband vast op de achterkant en natuurlijk niet over de geschreven tekst heen. Let ook op dat het speldje recht zit ten opzichte van de voorkant.

Tijdsduur: 15 min.



Mij moeten jullie hebben

Je hebt nodig:

- Verkleedkleden en attributen, passend bij het verhaal
- Een print van het Bijbelverhaal van vandaag uit een kinderbijbel
- Een print van het verhaal uit Genesis 3: 8-13 uit een kinderbijbel

Werkwijze:

Voor de jongsten:

Alle kinderen krijgen de rol van een persoon uit het verhaal. Ze krijgen hierbij – als dat nodig is – passende verkleedkleden aan.

U vertelt het verhaal nog eens en de kinderen spelen wat u vertelt. Laat de kinderen vooral letten op hun mimiek.

lees verder op de volgende bladzijde

Voor de oudsten:

Maak twee groepen. De ene groep gaat het verhaal van vandaag uitbeelden, de andere het verhaal van Gen. 3: 8-13 (zie thema's en doelen, extra Bijbel gedeelte). Een van de kinderen is de verteller, de anderen spelen wat er wordt voorgelezen. Geef de kinderen een attribuut zodat hun rol herkenbaar is. Bijvoorbeeld stokken, zwaarden en touwen voor de soldaten. Jezus heeft geen attribuut om te benadrukken dat Hij zich niet verzette.

Tijdsduur: 20-30 min.



Puzzelblad Jezus gevangengenomen

Maak voor elk kind een kopie van werkblad 2.

Oplossingen:

- Van boven naar beneden: Jezus van Nazaret?
- Van groot naar klein: Ik ben het
- Geheimschrift: Als jullie Mij zoeken, laat deze mensen dan gaan.
- Kruiswoord: oog - handen - boom - kroon - beker - bijbel – zwaard.

Uitkomst: Geboeid

Tijdsduur: 10 min.



Tweeluik

Je hebt nodig:

- Voldoende bijbels of voldoende prints van de twee Bijbelgedeelten (Joh. 18: 1-27 en Gen. 3: 8-13)
- Twee vellen etalagekarton OF twee flipovervellen
- Dikke viltstiften

Werkwijze:

Lees gezamenlijk beide Bijbelgedeelten.

Schrijf bovenaan het ene vel: 'Johannes 18: 1- 27' en op het andere: 'Genesis 3: 8- 13'.

Zoek in de teksten verschillen en overeenkomsten en schrijf deze op het juiste vel.

Praat met de kinderen na over de betekenis hiervan.

Tijdsduur: 15 min.



Werkblad Memory

Je hebt nodig:

- Voor elk kind een kopie van werkblad 3 (twee delen) op stevig papier
- Voor elk kind een elastiekje
- Scharen
- Kleurmaterialen

Werkwijze:

Knip de blokjes netjes uit. Kleur de platen eventueel in. Doe om elk spel een elastiekje.

Daarna kunnen de kinderen samen memory spelen. Gewoon memory is voor deze leeftijd te simpel, maar het plaatje bij een tekst zoeken is nog niet zo eenvoudig.

N.B. Dit memoryspel gaat iets verder dan alleen de gevangenneming, maar dat is voor de bovenbouw geen probleem.

Tijdsduur (inclusief spelen): 20 min.

Jezus wordt gevangengenomen

(Johannes 18: 1-27)

In de tuin van Getsemané wordt Jezus gevangengenomen. Maar wat gebeurt er? Niet Jezus schrikt, maar de soldaten schrikken! Ze schrikken ervan dat Jezus zegt dat Hij degene is die de soldaten zoeken. Jezus is aan Zijn Vader gehoorzaam en Jezus weet dat dit gaat gebeuren.

Klopt het wel?

Wat er gebeurt in de tuin lijkt niet te kloppen. Er zijn nog vier dingen in deze plaat die niet kloppen, kun jij ze vinden?



Johannes 18 : 1—17

Jezus gevangen genomen



VAN BOVEN NAAR BENEDEN

Jezus gaat met zijn discipelen naar de olijfberg. Hij weet wat komen gaat. Wat wordt er geroepen door de boomgaard?

In de bladeren van de boom staan allemaal letters verstopt, neem de letters van boven naar beneden over. En je leest wat er wordt geroepen door Judas.

VAN GROOT NAAR KLEIN

Wat antwoord Jezus op de vraag van Judas?

Neem de letters over; begin met de grootste letter en dan de letter die iets kleiner is. De letters vormen samen Jezus antwoord.



GEHEIMSCHRIFT

Wat vroeg Jezus aan de soldaten?

Ⓢ Ⓟ Ⓛ Ⓜ Ⓞ Ⓟ Ⓠ * Ⓡ Ⓢ * Ⓣ # Ⓦ Ⓡ Ⓢ Ⓣ ? Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ

!! Ⓡ # Ⓡ Ⓢ Ⓡ ? Ⓛ Ⓡ ? !! Ⓠ ? Ⓡ Ⓠ Ⓡ ?

- | | |
|--------|-------|
| a = Ⓢ | n = ? |
| b = Λ | o = Ⓦ |
| c = † | p = Ⓢ |
| d = !! | q = ж |
| e = Ⓡ | r = Ψ |
| f = Ⓝ | s = Ⓛ |
| g = Ⓡ | t = Ⓢ |
| h = T | u = Ⓞ |
| i = * | v = ≠ |
| j = Ⓜ | w = Δ |
| k = Ⓢ | x = = |
| l = Ⓟ | y = Ⓢ |
| m = Ⓢ | z = # |

Elk tekenkje staat voor een letter. Schrijf onder het tekenkje de juiste letter. Je leest wat Jezus vroeg.

KRUISWOORD

Vul de woorden die bij de plaatjes horen in de vakjes. Van boven naar beneden lees je een woord.

Let op!
Een ij = i + j

<p>De mannen die Jezus gevangen hielden, dreven de spot met Hem</p>	<p>... en Hij knielde neer om te bidden</p>	<p>neem deze beker en geef hem aan elkaar door</p>
<p>"Judas, lever je de Mensenzoon uit met een kus?"</p>	<p>... en hij sloeg hem het rechteroor af</p>	<p>... en Hij brak het brood en deelde het uit</p>
<p>weer ontkende Petrus, en terstond kraaide er een haan</p>	<p>ze waren gewapend en droegen fakkels en lantaarns</p>	<p>hij waste zijn handen en zei: "Ik ben onschuldig aan de dood van deze man"</p>
<p>de soldaten vlochten een kroon van doorntakken</p>	<p>ze begonnen te schreeuwen: "Kruisig Hem, kruisig Hem"</p>	<p>... en deden Hem een purperen mantel aan</p>
<p>daarop trok Simon Petrus het zwaard</p>	<p>de slaven en gerechtsdienaars stonden zich te warmen bij een vuur</p>	<p>toen liet Pilatus Jezus geselen</p>

