



Schipperskerstfeest 2021

“Weergaloze Liefde”

Anna Majchrzak - *sopraan*
Arjan Breukhoven - *vleugel*
Maurice van Dijk - *trompet*
Kees Alers - *fluit*
Matthijs Breukhoven - *orgel*

Louis Krüger - *meditatie*

Jeroen Grootendorst - *licht*
Marco van Breugel - *geluid*
Christiaan en Jonathan Visser - *camera en beamer*
Gerbert Paanstra - *beamerpresentatie*

Zondag 26 december 2021
Aanvang: 15:00 uur
Bethelkerk Zwijndrecht

Stille Nacht

- *solo- en samenzang*

Anna Majchrzak

Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

Allen

Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

Allen

Stille nacht, heilige nacht!
Vreed' en heil, wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

Openingswoord

- *Louis Krüger*

Votum en groet*- Louis Krüger***Komt Allen Tezamen***- samenzang*

Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

De hemelse engelen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

O Kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Verbonden met elkaar
*dagen'**- diapresentatie en luister naar 'Eer zij God, in onze***Ave Maria - Bach/Gounod***- Anna Majchrzak***Daar is uit 's werelds duist're wolken** *- samenzang*

Daar is uit 's werelds duist're wolken
een licht der lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel, alle volken,
en gij, mijn ziele, bid het aan!
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood.
De nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.

Wat heil, een Kind is ons geboren,
een Zoon gegeven door Gods kracht!
De heerschappij zal Hem behoren,
zijn last is licht, zijn juk is zacht.
Zijn naam is 'Wonderbaar', zijn daden
zijn wond'ren van genaad' alleen.
Hij doet ons, hoe met schuld beladen,
verzoend voor 't oog des Vaders treên.

Toekomst vol van hoop*- Ineke Kruisinga*

U geeft een toekomst vol van hoop – samenzang

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

A Christmas Blessing - L. Larson - *Kees Alers*

Amazing Grace - J. Newton - *Anna Majchrzak*

Ik kniel aan Uwe kribbe neer - *samenzang*

Ik kniel aan uwe kribbe neer,
o Jezus, Gij mijn leven!
Ik kom tot U en breng U, Heer,
wat Gij mij hebt gegeven.
O, neem mijn leven, geest en hart,
en laat mijn ziel in vreugd en smart
bij U geborgen wezen.

Voor ik als kind ter wereld kwam,
zijt Gij voor mij geboren.
Eer ik een woord van U vernam,
hebt Gij mij uitverkoren.
Voor dat uw hand mij heeft gemaakt,
werd Gij een kindje, arm en naakt,
hebt Gij U mij gegeven.

Filmpje: Weergaloze Liefde

Gebed - *Louis Krüger*

Schriftlezingen: - *Louis Krüger*

Maleachi 3: 1 – 5 (NBV)

Let op, ik zal mijn bode zenden; hij zal de weg voor mij effenen. Opeens zal hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal hij – zegt de HEER van de hemelse machten.

Wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer hij verschijnt? Hij is als het vuur van een smid, als het loog van een wol-wasser. Hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt en het zuivert; de zonen van Levi zal hij zuiveren en zeven als goud en zilver, en dan zullen ze op de juiste wijze offeren aan de HEER. De offers van Juda en Jeruzalem zullen de HEER met vreugde vervullen, zoals in vroeger jaren, zoals in de dagen van weleer. Ik zal naar jullie toe komen om recht te spreken, en ik zal niet aarzelen te getuigen tegen tovenaars en echtbrekers, tegen mensen die meened plegen en mensen die hun dagloners uitbuiten, en tegen allen die weduwen en wezen onderdrukken en vreemdelingen geen plaats gunnen, want geen van allen hebben zij ontzag voor mij – zegt de HEER van de hemelse machten.

Johannes 3: 14 – 21 (NBV)

De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.

Over wie in hem geloofd wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem geloofd is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.'

O Holy Night - A. Adam - Anna Majchrzak

Meditatie - Louis Krüger

Thema 'Weergaloze Liefde'

Kerstfantasie - Maurice van Dijk,
-Matthijs en Arjan Breukhoven

Koppangen - Zweeds Kerstlied -
P. Moraens; P. Bäckmann - Anna Majchrzak

Toelichting collecte Stichting Vaarwens
(na afloop wordt bij de deur gecollecteerd)

Once in royal David's City - traditional - Kees Alers

Toelichting collecte Butterfly Way Educare
(na afloop wordt bij de deur gecollecteerd)

O Come Immanuel - trad./arr. S. Bulla - Maurice van Dijk

Woord van waardering - Emma Visser

Dankgebed - Louis Krüger

You raise me up - R. Lovland - Anna Majchrzak

Ere Zij God - samenzang

Ere zij God!
Ere zij God in de hoge,
vrede op aarde (2x)
in de mensen een welbehagen.
Amen.

Zegen - Louis Krüger

Uitgeleide muziek
- Arjan, Matthijs, Kees en Henk-Jan

STICHTING VAARWENS

Een dag, een schip,
en zijn/haar naasten

Sinds 2007 maken
dagtochten met
laatste levensfase

Stel... u loopt thuis
zaken te regelen, of
een ziekenhuis, in
er nog een dag uit
naasten een geheel
maken op een heerlijk schip.



voor één ernstig zieke

we individuele gratis
mensen die in hun
verkeren.

rond om uw laatste
u zit in een rolstoel, in
een hospice en u kunt
om alleen met uw
verzorgde vaardag te

Stichting Vaarwens regelt het allemaal. GRATIS!

Inmiddels hebben vele honderden ongeneeslijk zieke en uitbehandelde mensen ervaren hoe het is om er nog één keer een dag uit zijn in een geweldige omgeving en ambiance.

De schepen varen altijd centraal in waterrijk Nederland en is voor iedereen binnen enkele uren bereikbaar.

De stichting draait nagenoeg volledig op vrijwilligers en uw donatie wordt volledig benut voor de stichtingskosten en om de schepen te kunnen laten varen.

Meer informatie: www.stichtingvaarwens.nl

Butterfly Way Educare

Butterfly Way Educare en Crèche is 10 jaar actief en verzorgt kinderen van alle culturen binnen de gemeenschap van Vrygrond, Steenbok, in de buurt van Muizenberg in Zuid - Afrika

Penny Way, de oprichtster en directeur, begon eerst met vluchtelingenkinderen in Muizenberg zelf, maar zag de enorme nood in het gebied, verhuisde en runt de operatie vanuit het verbindingscomplex in Vrygrond en heeft nu 40 kinderen in de leeftijd van 1 tot 6 jaar onder haar hoede.



Vrygrond/Capricorn Park is een van de armste gebieden in de West-Kaap met een werkloosheidspercentage van ongeveer 80%. Huisvesting in het gebied is ontoereikend en tbc, drugsmisbruik en criminaliteit zijn endemisch in de gemeenschap. Kindermishandeling is schering en inslag.

Butterfly Way Educare biedt een alternatief. Hoewel we klein zijn, bieden we wel een veilige plek voor kleuters en daarmee zijn we een hulp voor ouders en daarmee leveren we een zinvolle bijdrage aan een betere toekomst voor het gebied.

De kinderen krijgen drie keer per dag te eten, dit is voor sommigen al het voedsel dat ze krijgen.

Voorschoolse educatie zal de problemen van Vrygrond niet oplossen, maar het kan zeker bijdragen aan een toekomstige oplossing en de toekomst is niet zo ver weg.

Meer informatie: www.butterflywayeducare.co.za

Collecte 2020

Geweldige gift

Vorig jaar is er tijdens het de Gaarkeuken van Rotterdam

De Gaarkeuken verzorgt drie goede en gezonde maaltijd.

Onze vrijwilligers koken die mensen die zo'n maaltijd goed iedereen is financieel in staat te maken. Juist voor hen is de Gaarkeuken.



Schipperskerstfeest voor gecollecteerd.

tot vijf dagen per week een

met liefde en plezier voor kunnen gebruiken. Niet om een gezonde maaltijd

Maar we verzorgen niet alleen een goede en gezonde maaltijd. We serveren daar ook graag wat gezelligheid bij. Wie namelijk liever niet alleen wil eten, kan gezellig aanschuiven en voor een kleine bijdrage meegenieten van het twee-gangen-diner.

Mede dankzij de geweldige gift die we vorig jaar mochten ontvangen door de gehouden collecte, konden wij weer een groot aantal maaltijden verstrekken. Namens de gasten van de Gaarkeuken grote dank voor deze steun.

Wil je meer weten over de Gaarkeuken? Of wil je ons werk verder ondersteunen door bijvoorbeeld maaltijddeler te worden? Kijk op gaarkeuken.nl voor meer informatie.

*Wij wensen u voor 2022:
een behouden vaart, vrede
én zegen!*