

2 januari 2022

Simon en Natanaël worden leerlingen van Jezus

Johannes 1:35-52



Thema: Een betere Meester vind je niet

Doel

De kinderen leren dat Jezus' eerste leerlingen veel van Hem verwachten.

Toelichting

Twee mannen zijn leerlingen van Johannes de Doper. Zijn oproep om zich te bekeren nemen ze heel serieus. Wanneer Johannes hun wijst op Jezus als het Lam van God en zegt dat Hij de Messias is, kiezen zij voor Jezus als hun Leraar. Ze begrijpen dat Hij God het beste kent, van Hem kunnen ze nog meer leren dan van Johannes. Simon Petrus, Filippus en Natanaël ontdekken direct dat Jezus hun hart helemaal kent. Wat geen mens kan zien, weet Hij.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Een nieuwe Meester

Richtlijnen: Vraag aan de jongste kinderen hoe ze het vinden als ze een nieuwe juf krijgen, voor één dag of voor een paar maanden, omdat hun juf binnenkort een kindje krijgt. Jammer, spannend of leuk. Als ze lief is en je goed helpt om werkjes te maken en letters te leren, ben je blij met haar. (Je kunt dit ook in de vorm van een inleidend verhaaltje doen).

De meester van Andreas is Johannes de Doper. Hij wijst op Jezus en zegt: Jezus is de Verlosser die God heeft beloofd. Hij weet echt alles over God. Een betere Meester dan Hij bestaat niet. Andreas, Simon bedanken Johannes voor alles en gaan dan met Jezus mee. Ze hebben hun nieuwe Meester gevonden.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: De Messias moet onze Meester zijn

Richtlijnen: Hoe zou het zijn om van een beroemde voetballer als trainer te hebben op voetbal? En muzikles krijgen van een beroemde musicus, geweldig! Wat zou je veel van hen kunnen leren. Zij zijn immers heel goed. Ze kunnen je alles voordoen en aanwijzingen geven. Natuurlijk moet je wel alles geven om beter te worden.

Een paar leerlingen van Johannes de Doper horen hem zeggen dat Jezus het Lam van God is, de Messias. Als Hij hen nu eens over God en zijn woorden zou vertellen... geweldig. Hij weet alles over God. Ze merken dat Jezus zelfs weet wat zij denken en doen. Ze gaan weg bij Johannes. Jezus vindt het goed dat Hij hun Meester wordt. Ze moeten wel bedenken dat ze grote dingen gaan meemaken, heel mooie en heel moeilijke en verdrietige.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: De beste Leraar voor 2022

Richtlijnen: Heb jij een doel voor het nieuwe jaar? Wil je graag ergens beter in worden? Op school? In je hobby? Het is goed om jezelf uit te dagen. Zou je ook een doel kunnen stellen voor je geloof? Kun je daar ook beter in worden? Dichter bij God leven en beter zeggen en doen wat Hij graag wil?

Johannes wijst Andreas en een andere leerling van Johannes de Doper op Jezus. Hij is het Lam van God, de Messias. Ze geloven dat ze met Jezus als Leraar betere mensen kunnen worden. De lessen van Jezus en het zien van zijn manier van leven zullen zeker helpen. Enthousiast nodigen ze Simon, Filippus en Natanaël uit om mee te gaan. Ook zij worden leerling van de grote Meester. Jezus bewijst meteen dat Hij weet wat ze denken, wie ze echt zijn.

Als je beter wilt worden, heb je een goede leraar nodig. Iemand die je helpt, je fouten afleert en vooral ook geduldig met je oefent. Wat betreft het geloof is dat Jezus. In Hem vind je de beste Leraar. Dan wordt jouw jaar gelukkig. Of beter gezegd: dan geeft God jou door Hem zijn zegen.

Wat hoop jij dat je van Jezus kunt leren? Wat vind jij nu moeilijk in jouw leven?

Extra bijbelgedeelte: Psalm 25:1-10

(De dichter van Psalm 25 bidt of de HEER hem vertrouwd wil maken met Gods wegen. Dan horen we over waarheid, redding, barmhartigheid, vergeving en liefde)

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Bij deze dag

Vandaag is het de eerste zondag van het nieuwe jaar 2022. Nog maar net hebben we Oud en Nieuw achter de rug. Een week daarvoor was het Kerstfeest. Het feest van de geboorte van de Here Jezus. En nu, op deze zondag beginnen we het jaar met de Here Jezus, die zijn eerste discipelen roept. Een mooi gedeelte om een nieuw jaar mee te beginnen. Je zou kunnen zeggen: Samen met Jezus gaan we dit jaar weer op pad.

Bij het Bijbelgedeelte

In dit Bijbelgedeelte komen we erachter dat de eerste discipelen van de Here Jezus daarvoor volgelingen waren van Johannes de Doper. De dag na de doop van de Here Jezus door Johannes de Doper, stond Johannes weer met twee discipelen van Hem in de buurt van Jezus. Johannes zei toen: Kijk, daar is het Lam van God. Waarschijnlijk was dit de aanleiding dat deze discipelen nu Jezus achternagaan. Op Jezus' vraag 'Wat zoeken jullie', zeggen zij: 'Rabbi'. Met deze uitdrukking geven zij aan dat zij besloten hebben hun eerste leraar te verlaten en voortaan Jezus te willen volgen. Wanneer ze vervolgens vragen waar Jezus logeert, zegt Jezus: 'Kom maar mee.' Dat doen ze en zo krijgen ze die dag alle ruimte voor gesprek en ontmoeting met Jezus. De eerste twee volgelingen van Jezus worden een volledige werkdag ingewijd in de geheimen van het Koninkrijk. Andreas, de broer van Simon, was een van de twee. Die andere eerste leerling - het staat er niet bij - was zeer waarschijnlijk Johannes.

Andreas komt dan zijn broer Simon tegen en zegt tegen hem: We hebben de Messias, dat is Christus (= de Gezalfde) gevonden. Hij neemt hem mee naar Jezus. Jezus kijkt Simon aan en zegt tegen hem: Voortaan zul je Kefas genoemd worden (dat is Petrus, 'rotsman').

De volgende dag gaat Jezus naar Galilea en daar ontmoet hij Filippus en Jezus zegt tegen hem: Volg Mij. Filippus nu komt uit Betsaida, uit dezelfde plaats als Andreas en Petrus. Filippus komt Natanaël tegen en zegt tegen hem: We hebben Hem gevonden, over wie Mozes geschreven heeft en ook de profeten: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret. 'Uit Nazaret', zegt Natanaël. Kan daar iets goeds vandaan komen? Ga zelf maar kijken, zegt Filippus. Jezus ziet Natanaël aankomen en zegt: 'Dat is een echte Israëliet, een mens zonder bedrog. Natanaël zegt dan tegen Jezus: 'Waar kent U mij van?' Jezus antwoordt: 'Voordat Filippus je riep, zag ik je al onder de vijgenboom.'

Natanaël dacht onder de vijgenboom met zijn dichte bladerdak in zijn tuin door niemand gezien te worden, maar komt nu in contact met een helderziende. Je mag ook zeggen; 'met de alwetendheid van Jezus'.

Hierop zegt Natanaël: 'Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de koning van Israël.'

De ontmoeting tussen Jezus en Natanaël is niets minder dan een bekeringsverhaal. Zijn aanvankelijke scepsis maakt plaats voor diep respect.

Jezus zegt vervolgens: Jullie zullen nog veel meer zien van het Messiaanse programma. Dit is nog maar het begin. Daar mogen jullie getuige van zijn. Om te beginnen bij de bruiloft te Kana. Door de kracht van Gods Geest en met de hulp van Gods engelen zullen jullie nog veel dingen zien. Jezus beschikt over bovenaardse krachten, die Hem in staat stellen wonderen en tekenen te doen en demonen te verjagen.

Trouwens de titel 'koning', die Natanaël gebruikt, komt vervolgens nog tweemaal voor in het Johannesevangelie: 1e, bij de intocht van Jezus in Jeruzalem en 2e, bij het opschrift boven het kruis: Jezus, de Koning der Joden.

Deze eerste vijf mensen hebben de keuze gemaakt voor Jezus. Zij willen Hem volgen en veel van Hem leren. Tenslotte, ook dat maken ze mee, komt hun Koning aan een kruis te hangen. Ook dat moest gebeuren. Gode zij dank, stond Jezus weer op uit de dood. Zo mogen wij evenals Hij uit de dood opstaan.

Enkele opmerkingen bij de verzen

Vs. 56 In dit vers gaat het niet over incidentele engelperschijningen. Nee, hier gaat het over een voortdurend contact dat Jezus heeft met de hemel. Engelen zijn min of meer constant bij Jezus.

Vragen

1. Welke discipelen (namen graag) kom je in dit Bijbelgedeelte op het spoor? En hoeveel zijn het er? Kun je nog meer over hen vertellen dan hoe ze heten en hoeveel het er zijn?
2. De discipelen hebben veel van de Here Jezus geleerd, omdat ze dagelijks met Hem optrokken. Hoe kunnen wij veel van de Here Jezus te weten komen?
En vind jij het ook fijn om bij de Here Jezus te horen? Hoe weet je eigenlijk dat je bij de Here Jezus hoort?

Auteur: DR

Liederen

Psalm 34

Lied 518

Lied 531

Heer, U kent mij als geen ander
'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven

Jezus roept mij ik zal volgen

Kom en zie

Volg Mij

(=Gezang 157 LvdK)

(=Gezang 47 LvdK)

Hemelhoog 50

Hemelhoog 299

Opwekking 110

Op Toonhoogte 503

Wonder boven wonder – Elly en Rikkert Zuiderveld

Auteur: PZ



Een nieuwe Meester

Een nieuwe juf

Juf Lydia krijgt een baby. De kinderen in de klas vinden dat erg leuk. Als het kindje er is zal ze op school komen. Dan mogen ze de baby zien en beschuit met muisjes eten. Wat ze niet zo leuk vinden is dat ze een tijdje niet op school zal zijn. Er komt dan een andere juf. Ze heet Kathinka. De kinderen hopen dat ze aardig is en niet streng.

Op een ochtend stapt juf Kathinka de klas in. Ze lacht naar de kinderen en zegt: 'Goedemorgen, wat leuk om jullie allemaal te zien.' Haar stem klinkt vrolijk iedereen kijkt op. 'Ga maar zitten allemaal. Jullie mogen één voor één je naam zeggen en iets over jezelf vertellen.' Het is een leuke ochtend. De weken erna blijkt juf Kathinka een heel lieve juf te zijn. Ze helpt je als een werkje niet lukt en ze leert de kinderen letters. Ze kan ook prachtig verhalen vertellen. Ook verhalen uit de Bijbel, net als ik nu ga doen.

Bijbelverhaal

Johannes de Doper weet heel veel van God. Hij vertelt over Hem aan de mensen. Hij vertelt ook dat er iemand komt die nog véél meer weet over God. Andreas is een leerling van Johannes. Hij wil ook graag alles weten over God. 'Andreas, als je echt alles wilt weten over God moet je naar Jezus luisteren', zegt Johannes '. 'Kijk, daar is Hij, een betere meester dan Hij is er niet. Andreas gaat samen met nog een leerling zomaar met Jezus meelopen. Jezus draait zich om en vraagt: 'Waarom lopen jullie mij achterna?' Ze vragen: 'Rabbi' (dat betekent meester), waar logeert U?' 'Kom maar met me mee, dan zul je het vanzelf zien.' En dat doen ze, ze blijven de hele dag bij Jezus.

Onderweg komt Andreas zijn broer tegen. 'Simon', roept hij, 'kom gauw, dit is de Messias, de Zoon van God. Kom je er ook bij?' Als Simon dat doet zegt Jezus tegen hem: 'Vanaf nu heet je Petrus, dat betekent: rotsman.'

De volgende dag gaat Jezus met hen naar het meer van Galilea en ziet daar Filippus. 'Ga met Me mee,' zegt Hij tegen Filippus. En wat denk je, Filippus gaat zomaar mee. Onderweg ziet hij Natanaël. Hij roept Natanaël. 'Luister', zegt hij, 'wij hebben Jezus gevonden. Hij is de zoon van Jozef, de timmerman uit Nazaret. Over Hem is heel vroeger al verteld door de profeten.' 'Nazaret, maar daar kan toch niks goeds vandaan komen?', zegt Natanaël 'Ga zelf maar kijken', zegt Andreas.

Jezus ziet Natanaël komen. 'Kijk', zegt Hij, 'dat is nu iemand die heel eerlijk is.' 'Hoe kan het dat U dat weet?', vraagt Natanaël. 'Ik zag je al toen je onder de vijgenboom zat', antwoord Jezus. 'Dat is ook wat', denkt Natanaël, 'ik dacht dat niemand mij daar kon zien! Daar achter de bladeren van de vijgenboom. Bovendien was Jezus niet eens in de buurt. Hoe kan dat? Jezus weet alles van mij. Hij weet wat ik denk en doe.' Dan zegt hij: 'Rabbi, Meester, U bent de Zoon van God!' 'Dat geloof je, omdat Ik weet dat je onder de vijgenboom zat, hé?', vraagt Jezus. 'Als je met Me meegaat, zul je nog veel meer zien en meemaken.'

Nu weten Andreas, Petrus, Filippus en Natanaël zeker dat ze Jezus willen volgen. Ze bedanken Johannes voor alles wat hij hun geleerd heeft. Dan volgen ze hun nieuwe Meester. Hij zal hun nog veel meer leren over God. Ook zullen ze zien wat Jezus voor de mensen kan doen.

Auteur: TD



De Messias moet onze Meester zijn

Inleiding

Wow, dat zou tof zijn. Stel dat Frenkie de Jong een dag een voetbalclinic komt geven bij jouw voetbalteam. Nou, dan zou je je meteen opgeven om erbij te zijn. Je kunt dan Frenkie in het echt zien, heel goed kijken wat hij allemaal wel en niet doet. Wie weet kun je hem zelfs wel vragen stellen.

Of stel dat Max Verstappen in je dorp of stad zou komen om alles uit te leggen over raceauto's. Nou, ik denk dat het er heel druk zou worden.

Of een keer les krijgen van een hele goede muzikant of beroemde zanger, dat zou ook heel gaaf zijn. Van een goede leraar of lerares moet je het hebben.

Bijbelverhaal

Johannes de Doper doopt bij de Jordaan. Veel mensen komen naar hem luisteren en naar hem kijken. Sommigen zien hem zelf als leraar van wie ze veel kunnen leren, we noemen hen de leerlingen van Johannes. Ze hebben meegemaakt dat Johannes Jezus doopte in de Jordaan. De volgende dag zijn ze weer bij de Jordaan. Als Johannes Jezus voorbij ziet lopen zegt hij tegen zijn leerlingen: 'Daar is het Lam van God.' De twee leerlingen die bij Johannes zijn, horen dit en gaan met Jezus mee. Johannes was een goede leraar voor hen, maar Jezus is de beste, het Lam van God, bij Hem willen ze horen.

Best een beetje sneu voor Johannes, dat ze bij hem weggingen, maar het was ook zijn taak om iedereen te wijzen op Jezus. De mannen deden eigenlijk precies wat ze moesten doen.

Jezus draait zich om en ziet dat de twee mannen achter hem aan lopen, Hij vraagt hun: Wat zoeken jullie? Rabbi, dat is meester, zeiden ze tegen Hem, waar logeert u? Door Rabbi tegen Jezus te zeggen, geven ze aan dat Jezus hun nieuwe leraar is, dat ze Hem willen volgen. 'Kom maar mee', zegt Jezus, 'dan zullen jullie het zien'. Ze gaan mee en zien waar Jezus verblijft. Ze blijven de hele dag bij Hem. Jezus wil met de mannen optrekken, Hij wil met ze praten, Hij wil ze dingen leren. Samen gaan ze dingen meemaken.

Een van deze mannen heet Andreas. De andere man wordt niet met een naam genoemd, waarschijnlijk is dit Johannes, de man die later ook dit Bijbelboek heeft geschreven. Andreas is de broer van Simon Petrus. Hij komt snel daarna zijn broer tegen en zegt tegen hem: 'We hebben de Messias gevonden. Dat is Christus, de Gezalfde.' Andreas neemt zijn broer Simon Petrus mee naar Jezus. Andreas weet het zeker. Alle Joden wachten op de Messias en Andreas weet het zeker, hij heeft Hem gevonden. Hij is er zo vol van dat hij het meteen aan zijn broer wil laten weten. Hij houdt het niet geheim, wil het niet eerst nog zekerder weten. Nee, hij vertelt het meteen verder.

Jezus kijkt Simon Petrus aan en zegt: 'Jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar voortaan zul je Kefas heten'. He dat is vreemd. Jezus weet gewoon wie er voor Hem staat. Hij kent Simon Petrus al voordat hij zichzelf voorstelt. Jezus is niet zomaar een rabbi, een meester, nee Hij is de Zoon van God. Petrus betekent Rotsman, Jezus laat bij de eerste ontmoeting al merken dat Petrus heel bijzondere dingen mee gaat maken.

De dag erna besluit Jezus dat ze naar Galilea gaan, daar ontmoet Hij Filippus. Jezus zegt tegen Filippus: Ga met me mee. Filippus kwam uit Betsaida, net als Andreas en Petrus. Filippus gaat mee, en komt Natanaël tegen. Hij zegt tegen hem: 'We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten spreken: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret! Filippus kende dus de wet en hij wist ook wat de profeten hadden geschreven. Omdat hij dit allemaal wist, wist hij ook dat Jezus de beloofde Messias was. Maar Natanaël maakt Filippus een beetje belachelijk, Nazaret? Kan uit Nazaret iets goeds komen? De Joden hadden in die tijd een hekel aan Nazaret. Er was een deel van het Romeinse leger gelegerd in Nazaret en daardoor had de stad een slechte naam gekregen. Volgens Natanaël was het dus niet mogelijk dat er ook goede dingen uit Nazaret zouden komen. Misschien kende hij de profeten ook heel goed en wist hij dat de Messias uit Betlehem moest komen. Dat weten we niet, maar Natanaël werd niet meteen enthousiast. Filippus geeft niet op, hij zegt: 'Ga zelf maar kijken'. Dat doet Natanaël. Jezus ziet Natanaël aankomen en zegt: Dit is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog. Waar kent U me van, vraagt Natanaël? Hij zal wel verbaasd geweest zijn. Hij kwam kijken of Filippus gelijk had en nu kent die vreemde man, Jezus, hem gewoon. Jezus geeft dit als antwoord: 'Ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat'. 'Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de koning van Israël', zegt Natanaël. Het klopt wat Jezus zegt. Jezus reageert op de woorden van Natanaël, Hij zegt: 'Geloof je omdat ik tegen je zei dat ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen zien'. 'Echt, ik verzeker jullie', zegt Jezus, 'jullie zullen de hemel geopend zien en de engelen van God zien omhooggaan en neerdalen naar de Mensenzoon.'

Afsluiting

Jezus kent niet alleen iedereen, hij weet ook wat we denken en hoe we denken. Natanaël geloofde hem, omdat het precies klopte wat Jezus zei, maar Jezus laat meteen weten dat de leerlingen nog veel meer zullen meemaken als ze bij hem blijven. Een vijgenboom is een boom waar je je makkelijk in kunt verstoppen. Denk maar aan de geschiedenis van Zacheüs, die verstopt zich ook in een vijgenboom. Als je in of onder de vijgenboom zit, ben je onzichtbaar. Maar Jezus heeft Natanaël gezien.

→
lees verder op de volgende bladzijde

Jezus is namelijk de Zoon van God, de koning van Israël. Als Zoon van God heeft Jezus contact met zijn Vader in de hemel, heeft Hij contact met de hemel zelf ook met de engelen die daar zijn. De leerlingen zullen nog heel veel dingen mee gaan maken, dingen waarbij ze zich nog niets kunnen voorstellen.

In deze geschiedenis gaat het over een paar dagen waarin Jezus zijn eerste leerlingen krijgt. De mannen herkennen in Jezus een leraar, ze voelen en geloven dat Hij de Messias is. Maar wat het precies betekent, ze weten het niet. Ze zullen drie jaar met Jezus optrekken en er blijven dingen die ze niet snappen. Dingen die ze pas later een plekje kunnen geven. Dingen waarvan ze jaren later zullen zeggen: o, bedoelde Jezus dat.

Ze kende de boeken van het Oude Testament en toch snapten ze niet alles. Wij mogen ook van Jezus leren. Hij wil met ons meegaan, we mogen met Hem meegaan. We zullen niet alles snappen. Maar hoe meer we met Jezus optrekken, hoe meer we van Hem leren. We kunnen ook van elkaar leren, de leerlingen waren zo enthousiast over hun nieuwe leraar dat ze anderen erbij riepen, kom ook, kijk eens wie we gevonden hebben! Zo enthousiast mogen wij ook zijn. Samen achter Jezus aan, samen luisteren, lezen en leren.

Als we al willen leren voetballen van een bekende voetballer, als we willen leren zingen van een bekende zanger, dan willen we toch zeker ook over God leren van zijn eigen Zoon? Van de beste leraar die er is?

Auteur: CdG



De beste Leraar voor 2022

Een nieuw jaar

Het nieuwe jaar is pas een dag oud. En meestal is nieuwjaarsdag niet een dag waarop zoveel gebeurt. Iedereen is aan het bijkomen van oud en nieuw. Je slaapt uit en de rest van de dag wordt besteed aan opruimen en nog een beetje nagenieten met de restjes van gisteren en de afgelopen nacht.

Nu zitten jullie in de kerk en richten we de blik vooruit. Heb jij goede voornemens? Of moet ik al zeggen: had je die, omdat ze al mislukt zijn. Dat kan echt na één dag in 2022...

Wil jij in het nieuwe jaar graag ergens beter in worden? Op school? In je hobby? Het is goed om jezelf uit te dagen. Dat je echt vooruit wilt, idealen hebt. Dat geeft energie, zin in het leven. Je hebt iets om je best voor te doen, om voor te vechten. Het hoort ook bij jongeren: lekker dromen hoe het zal zijn als het gaat zoals jij wilt. Volwassenen kunnen wel eens cynisch zijn, zo van: je kunt het wil proberen, maar het wordt toch niks. Of: het loopt toch anders dan je denkt. Of nog erger: als je wat ouder bent, denk je er wel anders over.

Laat je niet ontmoedigen, hoor!

Mar we zitten in de kerk. Daar gaat het over geloven. Zou je ook een doel kunnen stellen voor je geloof in het nieuwe jaar? Kun je daar ook beter in worden? Dichter bij God leven en beter zeggen en doen wat Hij graag wil?

Ontmoeten en vinden

Twee leerlingen van Johannes de Doper gaan achter Jezus aan. Hij wordt door Johannes het Lam van God genoemd. In de Schriften wordt deze titel gebruikt voor de Messias. Iedere gelovige Jood hoopt de tijd mee te maken dat God de Redder stuurt om vrede op aarde te brengen. Dan zal de wereld vol zijn van eerbied voor God. Dan is het verkeerde verdwenen en doet ieder mens het goede.

Johannes' leerlingen hebben een lang gesprek met Jezus in zijn huis. En hun conclusie is: gevonden! Zoals een kleine jongen of meisje enthousiast kan uitroepen als hij een prachtige bloem of een paddenstoel vindt in de tuin of het bos: gevonden! Ze zijn er helemaal vol van, blijven kijken en iedereen moet komen kijken. 'Wij hebben de Messias gevonden!'. Hij is het naar wie ze op zoek waren. Ze kunnen hun geluk niet op.

Andreas komt zijn broer Simon tegen. Juist dan loopt hij hem tegen het lijf. Simon hoort het blijde nieuws en wil Jezus zelf ook ontmoeten. De volgende dag ontmoet Jezus Filippus. Ook hij raakt overtuigd door het enthousiasme van Andreas en Simon (die van Jezus inmiddels de bijnaam Kefas of Petrus heeft gekregen: rotsman). Hij loopt dus prima met Rabbi (Leraar) Jezus; Hij krijgt steeds meer leerlingen die Hem volgen en hun toekomst bij Hem zoeken.

Kink in de kabel

Maar net zoals in een nieuw jaar is niet ineens alles perfect geworden. Je droomt daar natuurlijk wel van, maar er zijn ook tegenslagen. Die horen bij het leven. Filippus komt Natanaël tegen. Wat zou het mooi zijn als hij ook in de klas van Meester Jezus zou willen zitten. Ook voor hem zou een nieuwe wereld opengaan! 'We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten spreken: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret'. Natanaël reageert nuchter: 'Leuk voor je, fijn dat je zo enthousiast bent. Maar als ik in de Schriften van God lees kom ik niets over Nazaret tegen, dat dorp in dit heidense Galilea. De Messias zal uit Betlehem komen. Heb je je niet voor de gek laten houden?' Filippus moet toegeven dat Natanaël terecht twijfelt, maar hij blijft bij z'n standpunt: Jezus is de Messias. Het enige dat hij kan zeggen is: 'Ga zelf maar kijken'.

Inzicht

Natanaël neemt de uitnodiging aan en loopt achter hem aan, Jezus tegemoet. 'Dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog. Ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat', klinkt hen tegemoet. Daarmee is alle twijfel bij Natanaël verdwenen. Hij heeft deze Jezus nog nooit ontmoet en toch weet Die dat hij regelmatig onder de vijgenboom zit te bidden. Heerlijk onder die koepel van bladeren, voor iedereen verscholen in het groen zitten denken over God en de Messias die komt. En bidden of de Messias snel vrede wil geven in het land dat zucht onder de Romeinse bezetting. En natuurlijk vragen of God hem zijn zonden wil vergeven. Als Jezus inzicht heeft in zijn vertrouwelijkste momenten met God, dan moet het wel waar zijn wat Filippus hem vertelt. Hij heeft de beste Rabbi gevonden. Hij voelt zich door God zelf verder geholpen in zijn zoektocht hoe hij kan leven.

'Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de Koning van Israël'. Een prachtige belijdenis over Jezus, waarin de eerbied en verwondering over Gods goedheid voor hem doorklinkt.

Hoop

Dan geeft Jezus Natanaël een belofte mee, waar hij een leven lang mee vooruit kan. 'Je zult nog veel meer meemaken dan dit. Nu ben je verwonderd dat ik jou hart ken, maar het wordt nog wonderlijker. Je zult de hemel open zien, net als eens Jakob in Betel. Je zult met eigen ogen zien dat de engelen omhooggaan en neerdalen naar de Mensenzoon'. Het zijn mysterieuze woorden, maar ze wekken grote verwachtingen. Ze beloven dat God bij hem blijft.

Jouw twijfels

Misschien heb jij wel eens twijfels over God en het geloof. Wordt het allemaal niet veel mooier voorgesteld dan dat



lees verder op de volgende bladzijde

het is. Ja, die mensen met grijze haren zeggen dat ze bij ziekte en verdriet en tegenslagen zoveel steun aan God hebben, dat ze door Hem getroost worden en moed krijgen. Maar jij merkt er niet veel van.

Er gebeurt zoveel om je heen en in de wereld dat niet klopt met jouw idee over een goede God. Wordt het niet allemaal wat mooier voorgesteld dan het is? Ik vind het best lastig daar een antwoord op te geven. Als ik zie dat een klasgenoot van jullie ziek wordt of door een ongeluk tijdenlang uitgeschakeld is, als ik zie dat een vader, moeder, opa of oma van wie jullie veel houden wegvalt, dan begrijp ik dat ook niet. Het is voor mij net zo'n raadsel als voor jullie. Ik kan ook niet in Gods gedachten kijken. Het enige dat ik wil zeggen is een uitnodiging naar jullie. 'Kom maar mee en kijk wie Jezus is'. Dan zul je Hem echt ontmoeten, echt merken dat Hij jou kent en bij je wil zijn. Uit ervaring weet ik inmiddels hoeveel deze Leraar te bieden heeft. En ik heb al vaak gemerkt dat het meer dan verrassend goed werkt in mijn leven. En echt niet alleen als het mij meezat, maar ook als ik zocht naar een oplossing voor mijn zorgen en pijn.

Daarom ...

Als je beter wilt worden, heb je een goede leraar nodig. Iemand die je helpt, je fouten afleert en vooral ook geduldig met je oefent. Wat betreft het geloof is dat Jezus. In Hem vind je de beste Leraar. Dan wordt jouw jaar gelukkig. Of beter gezegd: dan geeft God jou door Hem zijn zegen.

Vragen

- Wat hoop jij dat je van Jezus kunt leren? Wat vind jij nu moeilijk in jouw leven?
- Heb jij wel eens dat geluksgevoel gehad dat je zeker wist dat God bestaat?
- Heb jij ook wel meegemaakt dat je twijfelde?
- Als jij Jezus één vraag zou mogen stellen met het oog op 2022, welke zou dat zijn?

Auteur: RvO