

“Onderweg met engelen”

voorganger:
ds Louis Krüger

muziek/zang:
Irma Beurmanjer, Henk Eleveld en Peter Maat

Video **Uriel Vega** – *Heer, ik kom en beken (Remko Harms)*

+++

Welkom

Collectiedoel:
Koningskerk

Intochtslied **Opwekking 167**

Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan
Want de Geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze Heer
Samen zingen en getuigen
Samen leven tot zijn eer

Prijs de Heer, de weg is open
Naar de Vader naar elkaar
Jezus Christus, Triomfator
Mijn verlosser, Middelaar
Vader met geheven handen
Brenge ik u mijn dank en eer
‘t Is uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer

Stil gebed, Votum en groet

Lied **Opwekking 42**

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij

Gebed

Bijbellezing **Psalm 91: 9 - 13 (NBV)**

⁹ U bent mijn toevlucht, HEER.
Als je mag wonen bij de Allerhoogste,
¹⁰ zal het kwaad je niet bereiken,
geen plaag je tent ooit treffen.
¹¹ Zijn engelen geeft Hij opdracht
over je te waken waar je ook gaat.
¹² Op hun handen zullen zij je dragen,
je zult je voet niet stoten aan een steen.
¹³ Leeuw en adder zul je vertrappen,
roofdier en slang vermorzelen.

Bijbellezing **Psalm 121** (NBV)

¹ Ik sla mijn ogen op naar de bergen.

Van waar komt mijn hulp?

² Mijn hulp komt van de HEER,

die hemel en aarde gemaakt heeft.

³ Hij zal je voet niet laten wankelen,

Hij zal niet sluimeren, je wachter.

⁴ Nee, Hij sluimert niet,

Hij slaapt niet, de wachter van Israël.

⁵ De HEER is je wachter,

de HEER is de schaduw

aan je rechterhand:

⁶ overdag kan de zon je niet steken,

bij nacht de maan je niet schaden.

⁷ De HEER behoedt je voor alle kwaad,

Hij waakt over je leven,

⁸ de HEER houdt de wacht

over je gaan en je komen

van nu tot in eeuwigheid.

Lied **Psalm 121 : 1 – 4** (De Nieuwe Psalmberijming)

1

Mijn ogen kijken naar omhoog.

Ik zie de bergen staan,

daar komt mijn hulp vandaan,

daar houdt de HEER mij in het oog;

Hij maakte en bewaarde

de hemel en de aarde.

2

Hij laat je voeten veilig gaan.

Als jij obstakels ziet:

je helper sluimert niet.

Hij slaapt niet, nee, Hij kijkt je aan

en laat zijn steun ervaren.

Hij zal zijn volk bewaren.

3

De HEER zal steeds je helper zijn;

zijn schaduw, zo dichtbij,

blijft aan je rechterzij.

De zon en maan doen je geen pijn.

De HEER zal alle dagen

en in de nacht jou dragen.

4

De HEER bewaart je voor het kwaad.

Je ziel, je leven zal

bewaard zijn, overal.

Waar je ook komt of waar je gaat –

voor nu en na dit leven

zal Hij bescherming geven.

Bijbellezing **Mattheus 1: 20 – 23** (NBV)

²⁰ Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die zei: 'Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. ²¹ Ze zal een zoon baren. Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.' ²² Dit alles is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ²³ 'De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuel geven,' wat in onze taal betekent: 'God is met ons'.

Verkondiging **"Onderweg met engelen"**

Lied **Youth for Christ 133**

Mijn Vader, dank U wel dat U steeds bij mij bent.
Dat U al mijn gedachten en verlangens kent.
Dat U zo stil en rustig en begrijpend bent.
Mijn Vader, dank U wel

Daarom wil ik U danken dat ik zingen kan.
Dat ik U met mijn stem toch altijd loven kan.
Dat ik U in dit lied van harte danken kan
Mijn Vader, dank U wel

Ik dank U voor de diepe vrede en de rust
Voor vreugde en voor blijdschap en voor levenslust.
Ik dank U dat U zelf nu heel mijn leven leidt
Mijn Vader, dank U wel

In stilte denken we terug en nemen we afscheid van het voorbije jaar

Gedicht

Video **Laudate Omnes Gentes (Psalm 117)**

Dankgebed en voorbeden

Slotlied **Youth for Christ 62**

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij Heer,
ik bid U, blijf mij nabij

Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijdt
En in uw vergeving leef ik nu

'k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons
één met God de Vader en verenigt met uw volk
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst
dan brengt U ons thuis in Gods rijk

Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit,
Om het zaad te zijn van Gods rijk.

Wegzending en zegen

En de gemeente antwoordt met: **Amen!**

Uitleidend orgelspel *"Uren, dagen, maanden, jaren, vliegen als een schaduw heen"*
