

“Welkom bij de Koning”

voorganger:

Mevr. Anita Stigter

muziek/zang:

Moniek de Leeuw, Peter Maat en Ilse Roskam

Lied – *Thuis (Sela)*

Lied – *Laat ons samen zijn (Sela)*

+++

Welkom en mededelingen

Collectedoelen:

1^{ste} Koningskerk Voedselbank

2^{de} Koningskerk

Speciaal welkom voor Anita Stigter

Lied **Opwekking 80** – *Ik zal opgaan naar Gods huis*

Ik zal opgaan naar Gods huis
met gejubel en gejuich;
ik zal komen in Zijn hof met lof.
Ik zal eren onze Heer
die mijn dagen maakt.
Ik ben verheugd,
want Jezus maakt mij blij.

Jezus maakt mij blij,
Jezus maakt mij blij
Ik ben verheugd,
want Jezus maakt mij blij.
Jezus maakt mij blij,
Jezus maakt mij blij
Ik ben verheugd,
want Jezus maakt mij blij.

Lied *Hava nagila hava*

Hava nagila (3x) venish me cha.
Hava nagila (3x) venish me cha.

Hava ne ranena (3x) venish me cha.
Hava ne ranena (3x) venish me cha.

Uru, uru achim.
Ur'achim belev sameach (4x)

Ur'achim, ur'achim,
b'lev sameach.

vertaling

Hava nagila = Laat ons gelukkig zijn
venis'mecha = Laat ons vrolijk zijn
Hava neranana = Laat ons zingen
Uru achim = Word wakker broeders
B'lev sameach = met een gelukkig hart

Stil gebed en moment van rust

Votum en groet

Lied **Psalm 122 : 1 en 3** – *Hoe sprong mijn hart hoog op in mij*

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: "Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

Bidt heil toe aan dit Vredesoord;
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Om al mijn broeders binnen u,
om 's Heren tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.

Kindermoment / maandtekst Psalm 118 : 24

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft, laten we juichen en ons daarover verheugen.

Lied **Opwekking 571** – *Dit is de dag*

Verootmoediging en genadeverkondiging

Lied **Opwekking 126** – *Jezus vol liefde*

Jezus vol liefde, U wilt ons leiden.
Wij prijzen U als onze Heer.
Kom met uw kracht o Heer.
en vul ons tot uw eer,
kom tot uw doel met ieder van ons.
Maak ons een volk Heer, heilig en rein,
dat U Heer, volkomen steeds
toegewijd zal zijn.

Gebed om de heilige Geest

Bijbellezing **Psalm 47**

- ² Alle volken, klap in de handen;
juich voor God met luide vreugdezang.
- ³ Want de HEERE, de Allerhoogste, is ontzagwekkend,
een groot Koning over de hele aarde.
- ⁴ Hij onderwerpt volken aan ons,
Hij brengt natiën onder onze voeten.
- ⁵ Hij kiest voor ons ons erfelijk bezit uit:
de glorie van Jakob, die Hij heeft liefgehad. *Sela*
- ⁶ God vaart op onder gejuich,
de HEERE *vaart op* onder bazuingeschal.
- ⁷ Zing psalmen voor God, zing psalmen,
zing psalmen voor onze Koning, zing psalmen,
- ⁸ want God is Koning over heel de aarde;
zing psalmen *met* een onderwijzing.

- ⁹ God regeert over de heidenvolken;
God zit op Zijn heilige troon.
- ¹⁰ De edelen van de volken voegen zich
bij het volk van de God van Abraham;
want de schilden van de aarde zijn van God.
Hij is zeer *hoog* verheven!

Verkondiging **Welkom bij de Koning**

Lied– *Ik kan niet zonder U (Christian Verwoerd)*

Dankgebed en voorbeden

Lied **Opwekking 351** – *Jezus geeft een loflied in ons hart*

Jezus geeft een loflied in ons hart.
Jezus geeft een loflied in ons hart.
't Is een lied van vreugde, niemand neemt het
weg,
Jezus geeft een loflied in ons hart.

Jezus leert ons samen zijn in harmonie.
Jezus leert ons samen zijn in harmonie.
Zoveel mensen, zoveel harten Hij maakt ons één
Jezus leert ons samen zijn in harmonie.

Jezus leert ons samenleven als gezin.
Jezus leert ons samenleven als gezin.
Door zijn liefde groeit de liefde voor iedereen.
Jezus leert ons samenleven als gezin.

Jezus keert de rouwklacht om tot vreugdedans.
Jezus keert de rouwklacht om tot vreugdedans.
Wie gebukt gaan onder zorgen die richt Hij op,
Jezus keert de rouwklacht om tot vreugdedans!

Wegzending en zegen

En de gemeente antwoordt met: **Amen!**

Lied **Opwekking 148** – *Gods volk wordt uitgeleid*

Gods volk wordt uitgeleid,
zij gaat met vreugde voort,
en de bergen en de heuvels
juichen rondom haar,
Alles zingt erbij.
Zelfs de vogels zijn blij
en zij klappen voor hun God.

En de bomen in het veld
zullen klappen voor Hem.
En de bomen in het veld
zullen klappen voor Hem.
En de bomen in het veld
zullen klappen voor Hem
en wij gaan vrolijk voort.

Uitleidende muziek
