

17 januari 2021

# **Jezus geneest de schoonmoeder van Petrus**

Marcus 1:29-39



# Thema:

## Jezus helpt mensen door Gods kracht

### Doel

De kinderen ontdekken dat Jezus mensen bevrijdt van ziekte en ellende, maar zelf ook Gods kracht zoekt.

### Toelichting

In ons bijbelgedeelte worden achter elkaar een aantal genezingen verteld. De schoonmoeder van Petrus en andere zieke inwoners van de stad worden genezen. Je voelt dat er een schok door het gebied rond Kafarnaüm gaat. Eindelijk is er iemand die een einde kan maken aan ellende, zorg en ziekte door wat Hij zegt en doet. Velen komen naar Jezus van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.

Jezus geeft niet alleen zijn goddelijke kracht aan de mensen, Hij zoekt in eenzaamheid naar diezelfde kracht bij zijn Vader in de hemel. Alleen door te bidden kan Hij verder gaan naar andere dorpen om het goede nieuws te brengen. Zo kunnen ook wij alleen in het geloof leven, als we steeds verbonden zijn met onze Vader. Je kunt alleen uitdelen van wat je van je Heer krijgt.

### Titel van het ONDERBOUW verhaal: Jezus is meer dan een dokter

Richtlijnen: Voor de jongsten richten we ons op de inhoud van het werk van Jezus: het evangelie brengen.

Vorige week maakte Jezus iemand beter. Vandaag is Jezus druk bezig. Van de ochtend tot de avond is Hij aan het werk. Hij praat met mensen over God. Er komen ook veel mensen naar Hem toe, die allerlei ziekten hebben en beter willen worden.

Eerst komt Jezus in het huis van zijn leerling Petrus. Zijn schoonmoeder (een oma) ligt ziek op bed. Daarna volgen in haar dorp nog veel meer genezingen. Jezus lijkt op een dokter. Maar nog belangrijker vindt Hij vertellen over God, overal waar Hij komt.

### Titel van het MIDDENBOUW verhaal: Het geheim van Jezus' wonderen

Richtlijnen: De hele dag lijkt Jezus zieken te ontmoeten. Eerst in het huis van Petrus. Daar ontmoet hij diens zieke schoonmoeder. Ze wordt genezen door Gods kracht en zorgt daarna voor Jezus en zijn leerlingen. Buiten het huis verzamelen zich nog veel meer mensen. Tot 's avonds laat komen er zieken bij Jezus om genezing en hulp. De volgende dag is het niet anders. Alsof de mensen Hem hebben ontdek als een soort wonderdokter.

Maar Jezus is meer. Daarom blijft Hij niet in Kafarnaüm, maar gaat naar andere plaatsen 'om het goede nieuws te brengen'. Zijn grote doel is dat mensen het Koninkrijk van God leren kennen, dat ze helemaal op Hem vertrouwen. Vertellen van God en mensen genezen, steeds maar weer, is vermoeiend. Daarom zoekt Jezus regelmatig de stilte op om te bidden. Zo krijgt Hij kracht om verder te gaan. Bidden, het gesprek met zijn Vader, dat is het geheim van Jezus.

### Titel van het BOVENBOUW verhaal: Hoe houdt Jezus het vol?

Richtlijnen: Je hoeft maar op je smartphone te kijken of naar het jeugdjournaal: niets dan ellende. Komt er dan nooit een einde aan? Wanneer wordt alles beter en mooier? Dat denken ook de mensen in de tijd van Jezus. Deze mensen verwachten veel van Jezus. Wat Hij doet, is bovenmenselijk. Overal waar Hij komt, komt een einde aan het kwade. Jezus legt uit dat Hij dit kan door goddelijke kracht. Hij laat dat ook zien doordat Hij in de stilte het contact opzoekt met zijn Vader in de hemel. Hij bidt en 'vult zo die goddelijke kracht aan'. Zo houdt Jezus het vol steeds te spreken en wonderen te doen. Kijken jullie ook uit naar de tijd, dat er geen ellende meer bestaat? God belooft dat die komt. Tot dan mogen wij kracht opdoen om gelovig te leven. Net als Jezus zelf. Hij bad in eenzaamheid op een stille plek.

Vinden jullie bidden ook een manier om nieuwe kracht te krijgen?

### Extra bijbelgedeelte: Psalm 121

(Je mag altijd hulp en kracht en bescherming van God verwachten in jouw leven)

Auteur: DW

# Achtergrondinformatie

## Bij het bijbelgedeelte

In de synagoge van Kafarnaüm heeft Jezus een man bevrijd die in de greep van een onreine geest was. Na de samenkomst gaat hij met zijn eerste vier leerlingen (zie: Mc. 1:16-29) naar het huis van Simon (Petrus) en zijn broer Andreas. Daar geneest Jezus de schoonmoeder van Petrus en later op de dag nog veel anderen uit de stad. De volgende dag vroeg gaat Hij naar buiten om te bidden en vertrekt daarna met zijn leerlingen naar andere dorpen in Galilea.

## Vers voor vers

- Vs. 29 Het huis van Simon (Petrus) en zijn broer Andreas waar ook de schoonmoeder van Petrus verbleef of woonde. Hiervoor zijn twee mogelijkheden: (1) Petrus was na zijn huwelijk bij zijn schoonouders ingetrokken of (2) zijn schoonmoeder was bij Petrus en zijn vrouw ingetrokken, in dat geval was zij waarschijnlijk weduwe. In ieder geval moet het een vrij groot huis geweest zijn, omdat Jezus er met zijn vier leerlingen kon logeren.
- Vs. 30v De schoonmoeder lijdt onder koortsaanvallen en Petrus en Andreas vragen Jezus om hulp. Hij pakt haar bij de hand en zorgt ervoor dat ze weer rechtop kan zitten en gezond is.
- Vs. 32vv Als de zon begint te zakken, brengen de mensen uit de stad zieken en bezetenen naar Jezus. Volgens de Joodse dagindeling begon een nieuwe dag 's avonds om ongeveer zes uur. De avond begint en dit betekent dus dat de sabbat afgelopen is. Pas dan komen de mensen naar hem toe en Hij geneest hen. Hij staat de boze geesten niet toe om te spreken, want ze weten wie Jezus is. Zoals ook in het voorafgaande verhaal (vs. 24). Daar vertelt Marcus over een onreine geest die door Jezus wordt weggestuurd en die uitroept: 'Ik weet wel wie je bent, de Heilige van God,' iemand die door God gestuurd is.
- Vs. 35vv Na het slapen, nog diep in de nacht, gaat Jezus alleen weg om te bidden. Zijn leerlingen hebben Hem gehoord en lopen Hem achterna. In het donker zoeken ze Hem en als Hem gevonden hebben, zeggen ze met enige verontwaardiging: 'De hele stad is naar U op zoek!'
- Vs. 38v Maar Jezus gaat niet terug. Er ligt nog een hele weg voor Hem. Ook in de andere dorpen en stadjes van Galilea wil Hij de blijde boodschap, over de komst van Gods Koninkrijk, brengen. De gezangen staan niet op zichzelf, maar zijn deel van die blijde boodschap.

## Vragen

Misschien vind je het vreemd dat Jezus zomaar weggaat terwijl er mensen zijn die Hem zoeken om genezen te worden of om naar Hem te luisteren? Bedoelt Jezus dat andere mensen voorgaan? Of bedoelt Hij: de boodschap van Gods Koninkrijk moet overal in het land gehoord worden en gaat Hij daarom naar andere plaatsen?

*Auteur: RB*

## Liederen

Psalm 8

Lied 837

Lied 838

Uw Woord is een lamp voor mijn voet

God kent jou

Laat de kinderen tot Mij komen

Hé, luister mee

(=Gezang 481 LvdK)

Hemelhoog 494

Hemelhoog 503

Hemelhoog 506

Hemelhoog 481

*Auteur: PZ*



# Jezus is meer dan een dokter

## Inleiding

In de klas van juf Sanne zitten de kinderen op hun stoel. Het is ochtend en iedereen is binnen. Juf doet de deur dicht. Nora zit ook op haar stoel. Ze kijkt een beetje sip. Ineens voelt ze een traan over haar wang glijden. De juf ziet het. 'Wat is er aan de hand Nora, waarom huil je?' En dan verteld Nora het hele verhaal van oma. Dat ze gevallen is met haar fiets en dat ze nu in het ziekenhuis ligt. 'Zullen we dan straks ook voor jouw oma bidden, Nora?', vraagt de juf. Nora knikt. Dat vindt ze fijn. Want God kan mensen beter maken.

De volgende dag als Nora op school komt is haar gezicht heel blij! Oma is uit het ziekenhuis gekomen en ze is weer thuis. Ze moet nog rustig aan doen, maar voelt zich al veel beter. 'De Here God heeft oma beter gemaakt', zegt Nora. Ze is zo blij, dat ze het goede nieuws wel aan iedereen wil vertellen!

## Bijbelvertelling

Jezus vertelt het goede nieuws heel graag aan de mensen. Het Evangelie is goed nieuws voor iedereen! Op een dag komt Jezus op bezoek bij twee van zijn vrienden: Petrus en zijn broer Andreas. Bij hen in huis woont ook de schoonmoeder van Petrus. Dat is de moeder van zijn vrouw. Zij is al een oma. Als ze het huis binnenkomen, ziet Jezus haar niet zitten in haar stoel. En ze is ook niet in de keuken. 'Waar is je schoonmoeder?', vraagt hij aan Petrus? Ze heeft koorts en ligt ziek op bed', zegt Petrus. Jezus ziet haar liggen en Hij loopt naar haar toe. Als Hij naast haar staat pakt Hij haar hand vast en laat haar rechtop zitten. En direct is ze weer helemaal beter. Dat is een wonder! De mensen die in de buurt wonen, brengen iedereen die ziek is of door een boze geest wordt lastiggevallen. Jezus geneest en bevrijdt iedereen die bij hem komt, tot in de late avond.

De volgende ochtend staat Hij heel vroeg op. Het is nog nacht. Jezus zoekt een rustige plek op waar Hij alleen kan zijn. Dan kan hij rustig bidden: praten met zijn Vader in de hemel. Dat geeft Hem weer nieuwe kracht. Als Hij net even zit, hoort Hij voetstappen. 'Daar bent U!', hoort Hij roepen. Het zijn Petrus en Andreas. 'Jezus, iedereen zoekt U!', roept Petrus uit. 'Ja', zegt Jezus, 'maar we moeten weer verder'. 'We gaan nu ook naar de andere plaatsen hier in de buurt om het evangelie te vertellen, want dat is wat mijn Vader wil. Dat is nog belangrijker dan mensen weer beter maken'.

Zo reizen Jezus en zijn discipelen verder. Overal waar ze komen, vertelt Jezus over Gods goede plan en maakt Hij de mensen beter!

## Vragen

- Waarom ging Jezus weer weg terwijl andere mensen hem zochten?
- Hoe helpt Jezus ons vandaag als we tot hem bidden? (Kun je een voorbeeld geven)

*Auteur: SvK*



# Het geheim van Jezus' wonderen

## Inleiding

Waar bid jij? Welk plekje kies jij daar voor uit?  
Bid je op je slaapkamer of kies je voor een andere plek?  
En waarom kies je dat plekje uit om te bidden?  
Misschien kies jij wel je slaapkamer, omdat het daar rustig is. Geen broertjes of zusjes die je roepen om mee te spelen, geen televisie of tablet waar je door afgeleid wordt.  
In het verhaal van vandaag horen we welke plek Jezus opzoekt om te bidden, om te praten met zijn Vader.

## Bijbelvertelling

'Ssst.... Zachtjes... Ze is nog steeds erg ziek', klinkt de fluisterende stem van Petrus. 'We moeten er met Jezus over praten', zegt zijn broer Andreas en hij gaat verder: 'misschien kan hij iets voor jouw schoonmoeder doen, Petrus.' Johannes en Jakobus knikken en zeggen fluisterend: 'Het is fijn dat we hier in jouw huis mogen logeren, Petrus. En het zou nog veel fijner zijn als je schoonmoeder weer beter zou zijn. Wat zal je vrouw dan ook blij zijn hè!' Petrus knikt, het zou inderdaad fijn zijn als de moeder van zijn vrouw weer fit zal zijn. Het is naar om te zien dat ze ziek is en zo'n hoge koorts heeft. 'Kom Petrus', zegt Andreas zacht, 'we gaan meteen naar Jezus.' Met z'n vieren lopen ze door het huis van Petrus naar de kamer waar Jezus zit. 'Jezus, kan ik even met U praten?', vraagt Petrus. 'Mijn vrouw en ik vinden het heel fijn dat jullie hier bij ons logeren. Maar mijn schoonmoeder, die ook hier in huis woont, is ziek. Ze heeft hoge koorts en ligt op bed.' De Here Jezus kijkt Petrus aan met vriendelijke ogen. Hij knikt even en staat meteen op. 'Breng me maar naar haar kamer, Petrus', zegt Jezus. Petrus loopt snel in de richting van de kamer waar de zieke vrouw ligt. Andreas, Johannes en Jakobus lopen achter Jezus aan, benieuwd naar wat er gaat gebeuren. Als ze zachtjes de kamer van de schoonmoeder van Petrus in lopen, zien ze dat de Here Jezus naar het bed van de oude vrouw loopt. Hij gaat naast het bed staan en ziet de zieke vrouw liggen. Haar hoofd is rood en er zijn zweetdruppels van de koorts op haar hoofd te zien. Dan pakt hij haar warme hand vast. Hij zegt niets, maar trekt haar zachtjes overeind. Langzaam komt ze omhoog, ze doet haar ogen open en kijkt de Here Jezus aan. Langzaam verdwijnt de rode kleur van de koorts uit haar gezicht. Ze zet haar voeten naast het bed en staat op. De koorts is verdwenen! De oude vrouw is weer beter! Wat is zij blij en dankbaar. Ze voelt zich zo fit dat ze gelijk aan de slag gaat. Ze gaat helpen met het klaarmaken van het eten en zorgt voor Jezus, voor zijn vrienden en voor Petrus. Er klinkt gelach en gepraat door het hele huis, geen gefluister meer, omdat er een zieke is.

's Avonds laat, als de zon al onder is, hoort Petrus geklop op de deur. Wie zou er zo laat nog aankloppen bij zijn huis? Snel doet Petrus de deur open. Voor de deur ziet hij een groep mensen staan. 'Klopt het dat uw schoonmoeder beter is? Is het waar dat Jezus dat heeft gedaan? Is Jezus nog bij u binnen?' Verschillende vragen klinken daar bij de deur. Petrus knikt, ja dat klopt allemaal. Hij kijkt nog eens rond. Het lijkt wel of alle inwoners van de stad hier bij de deur van zijn huis verzameld hebben. Petrus draait zich om en zegt: 'Jezus, er zijn hier mensen die naar U op zoek zijn.' De Here Jezus komt naar de deur en ziet alle mensen staan. Het is ook duidelijk te zien dat er veel zieke mensen bij zijn. Om de beurt komen de zieken naar Hem toe. En één voor één geneest Hij hen, allerlei verschillende soorten ziekten en kwalen verdwijnen. Het is al nacht als de laatste mensen naar hun eigen huizen vertrekken. In het huis van Petrus wordt het stil, iedereen gaat slapen.

Het is nog heel vroeg in de ochtend als Jezus wakker wordt en heel stilletjes opstaat. Buiten is het nog steeds donker. Zachtjes loopt Hij door het huis en zacht opent Hij de deur. Hij snuift de frisse ochtendlucht op en loopt door de straten van de stad. Daarna loopt Hij de stad uit en zoekt een stille en rustige plek op. Hier is de Here Jezus helemaal alleen. Aan de donkere hemel staan de sterren te fonkelen en de maan schijnt. Hier en daar hoort Hij wat geritsel van kleine dieren tussen de struiken, maar verder is Hij hier alleen. Jezus gaat zitten en vouwt zijn handen. Hier is de rust die Hij nodig heeft. Zacht begint Hij te praten tegen zijn Vader. Wat is het fijn om op zo'n rustig plekje contact te kunnen maken met zijn Vader. De dagen zijn zo druk en altijd zijn er mensen om Hem heen. Maar op dit vroege moment van de dag is er helemaal niemand.

Langzaam begint het lichter te worden, de dag begint. Ook in het huis van Petrus worden de mensen wakker. De schoonmoeder van Petrus is al opgestaan, ze is druk bezig met het ontbijt. Petrus, Andreas, Johannes en Jakobus zijn ook wakker. Bij de deur van het huis horen ze alweer mensen met elkaar praten, ze komen weer voor Jezus. Ze hopen dat er weer zieke mensen beter gemaakt zullen worden. Petrus komt de kamer in en zegt: 'Hebben jullie Jezus gezien? Hij is niet op zijn kamer.' De anderen kijken elkaar aan en schudden hun hoofd. Nee, niemand heeft Jezus gezien of gehoord. 'Kom', zegt Petrus, 'we gaan Hem zoeken.' Met elkaar gaan ze het huis uit, ze lopen door de straten van de stad en daarna lopen ze de stad uit. 'Weet iemand waar we Hem zouden kunnen vinden?', vragen ze aan elkaar. 'Ik denk ergens buiten de stad, ergens waar het rustig is.

*lees verder op de volgende bladzijde*



Het was gisteren ook zo druk voor Jezus met al die zieke mensen die Hij beter heeft gemaakt.' 'Ja, ik denk dat je gelijk hebt, Hij houdt er wel van om de stilte op te zoeken. Ik denk ook dat we buiten de stad moeten zoeken.' En zo lopen de vier mannen verder en kijken ze goed rond. Dan opeens... 'Kijk daar eens, daar zit Hij!' Zo snel als ze kunnen, lopen ze naar de Here Jezus toe. Ze zeggen tegen Hem: 'Iedereen is naar U op zoek!' Jezus kijkt hen aan en zegt: 'Laten we ergens anders heen gaan. Naar de dorpen hier in de buurt bijvoorbeeld. Dan kan Ik daar ook het goede nieuws brengen. Want daarvoor ben Ik toch op weg gegaan. Gaan jullie met me mee?' Dat hoeft de Here Jezus niet nog een keer te zeggen. De mannen knikken. Jezus staat op en gaat lopen. De vier mannen lopen achter Hem aan. Zo trekken ze door het hele gebied, door heel Galilea. En overal waar Jezus komt, vertelt Hij het goede nieuws.

*Auteur: JvdM*



# Hoe houdt Jezus het vol?

[Marcus 1:29 - 39](#)

In het verhaal van vorige week heb je kunnen horen dat Jezus in de synagoge in het plaatsje Kafarnaüm een kwade geest wegstuurde en dat de mensen het heel bijzonder vonden wat Jezus deed en wat Hij zei. Het ging dan ook als een lopend vuurtje door het gebied rond het stadje dat er een heel bijzondere man in de buurt was.

## Koorts

Jezus en de discipelen gaan hierna naar het huis van Simon en Andreas, twee van de volgelingen van Jezus. Er was een heleboel gebeurd in de synagoge. Misschien konden ze wel even uitrusten en kon de schoonmoeder van Simon die daar ook woonde wel wat eten voor ze klaarmaken! Even samen zijn en wat eten. Even samen praten over wat er gebeurd is, daar zijn ze wel aan toe. Als ze het huis binnen gaan is het vreemd stil. Dat is Simon niet gewend. Meestal is het gezellig in huis, staat er wel iets op het vuur en ruikt het naar soep of brood dat warm aan het worden is. Simon zoekt in het huis, waar zou zijn schoonmoeder zijn? Hij vindt haar op een bed, ze voelt warm aan, maar ze rilt ook een beetje. Ze is ziek en heeft koorts. Zachtjes vertelt hij haar wat er gebeurd is. Dat Jezus, met wie hij op pad was de afgelopen tijd, een erg bijzondere man is en wonderlijke dingen kan doen. 'Breng die man eens hier,' fluistert de moeder van zijn vrouw.

Simon gaat Jezus halen. Jezus pakt de hand van zijn schoonmoeder vast en helpt haar overeind. Opeens heeft ze ook geen koorts meer en loopt ze, alsof er niets aan de hand was, naar de anderen toe.

'Jullie hebben vast zin in eten', glimlacht ze. Iedereen knikt verbaasd. Maar wat fijn dat ze nu samen kunnen zijn om te praten en hun buik te vullen. En wat fijn dat de schoonmoeder van Simon weer beter is! Jezus kan álles.

## Genezen en bevrijd

Jezus kan alles door de kracht van God. Dat hebben de discipelen gemerkt, maar ook andere mensen die in de buurt wonen hebben gehoord van de wonderen die Hij kan doen.

Als het eten op is na een drukke dag, wil iedereen het wel even rustig aan doen. Maar vandaag gaat dat niet lukken. Het is druk in het straatje vaar Simon en Andreas wonen. Er staan allemaal mensen voor hun deur. Mensen die anderen die ziek zijn komen brengen of mensen die zelf ziek zijn. Ze willen beter gemaakt worden door Jezus. Mensen die net als de man in de synagoge een slechte geest met zich meedragen. Ze willen ook door Jezus bevrijd worden. En Jezus helpt ze allemaal. Hij maakt de mensen vrij van ziekte en nare dingen.

Jezus slaapt niet lang. Heel vroeg in de ochtend staat Hij alweer op om te bidden tot zijn Vader. Dat heeft Hij nodig om het volte houden, dat vele vertellen over Gods liefde en goedheid, al die tekenen en wonderen die Hij doet. Werken kost kracht. Die kracht krijgt Jezus door het contact met zijn Vader in de hemel.

Als de discipelen Jezus vinden zeggen ze een beetje ongerust: 'Iedereen is op zoek naar U!' Zouden ze denken dat bidden niet zo belangrijk is als vertellen en genezen. Echt álle mensen willen Jezus zien en de wonderen die Hij doet. Jezus wacht niet tot al die mensen Hem gevonden hebben. Hij gaat op pad naar andere plaatsen. In alle dorpen en steden waar Hij komt, verkondigt Hij het evangelie van het Koninkrijk. Ook daar moet Jezus zijn, niet alleen in Kafarnaüm. Om te bewijzen dat zijn woorden waar zijn, geneest en bevrijdt hij mensen. Hij maakt de mensen dus ook vrij van zonde.

Nu is Jezus naar de hemel gegaan. Nog steeds wil hij dat alle mensen vrij zijn en niet vastzitten aan zonde of andere dingen. Vanuit de hemel kan Hij precies dat uitdelen aan de hele wereld: dat iedereen écht vrij kan zijn.

## Vragen

- Waarom, denk je, ging Jezus niet naar de mensen toe die Hem zochten?
- Als mensen niet vrij zijn van zonden, wie of wat houdt ze dan gevangen?
- Waarom hoef je nooit bang te zijn?
- Wat zou jij aan Jezus willen vragen om (voor jou of voor een ander) te doen als je bij al die mensen was die hem zochten?  
Kun je daarom (om het antwoord bij de vorige vraag) vandaag ook bidden?

## Om te zingen of te luisteren

Vrij zijn- Elly en Rikkert <https://www.youtube.com/watch?v=uxPep-eJ81o>

Auteur: MZ