

## Zondag 5 april 2020

### PALMZONDAG

Voorganger: Menno Zandbergen  
Organist: Peter Maat

Ouderling van dienst: Jan van Keulen  
Livestream: Gerbert Paanstra  
Geluid: Léon Taal

---

#### Agnus Dei (SELA)

<https://www.youtube.com/watch?v=ojtUQXld7ul>

#### Ik leef (SELA)

<https://www.youtube.com/watch?v=-n0J1E1RB2c>

*Welkom door de ouderling van dienst*

#### Stil gebed

#### Votum en groet

#### Gezang 477: 2

Wat kan ons schaden,  
wat van U scheiden,  
liefde die ons hebt liefgehad?  
Niets is ten kwade,  
wat wij ook lijden,  
Gij houdt ons bij de hand gevat.  
Gij hebt de zege  
voor ons verkregen,

Gij zult op aarde  
de macht aanvaarden  
en onze koning zijn. Halleluja!  
Gij, onze Here,  
doet triomferen  
die naar U heten  
en in U weten,  
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

#### Gebed en verootmoediging

##### Genadeverkondiging: Romeinen 8:22-26

Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.

**Opwekking 770**

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
 Verborgен aanwezig deelt U mijn bestaan.  
 Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  
 Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,  
 staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!  
 In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,  
 ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.  
 Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.  
 U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.  
 Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
 Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:  
 uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer.  
 Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:  
 Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.  
 Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

**Maandtekst:** Johannes 14:6

Jezus zegt: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven."

**Kinderlied:** 'Jezus ik wil U bedanken'

<https://www.youtube.com/watch?v=yDH2nNC3OLo>

Jezus, ik wil U bedanken  
 voor wat U voor mij hebt gedaan.  
 Omdat U voor mij bent gestorven  
 maar ook weer bent opgestaan.

*Refrein:*

Jezus, ik dank U  
 U gaf Uzelf voor mij.  
 Jezus, ik dank U  
 en geef mijzelf aan U  
 ik geef mijzelf aan U.

U werd geschopt en geslagen,  
 ze lachten en scholden U uit.  
 En zelfs door Uw vrienden verlaten  
 hing U voor mij aan het kruis.

*Refrein :*

U hebt mijn zonden gedragen  
 en ook al mijn pijn en verdriet  
 Dat U zoveel van mij kon houden  
 nee, Heer, dat begrijp ik niet.

*Refrein:*

**Mededelingen, door de ouderling van dienst**

**Collecten**

- Rogier op missie (AWZ, zending)
- Koningskerk

**Schriftlezing:** Mattheus 20: 16 - 31

Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.'

*Op weg naar Jeruzalem*

Onderweg naar Jeruzalem nam Jezus de twaalf leerlingen apart. Hij zei tegen hen: 'We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de Schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen. Ze zullen hem uitleveren aan de heidenen, die de spot met hem zullen drijven en hem zullen geselen en kruisigen. Maar op de derde dag zal hij worden opgewekt uit de dood.'

Daarop kwam de moeder van de zonen van Zebedeüs met haar zonen naar hem toe. Ze viel voor hem neer om hem een gunst te vragen. Hij vroeg haar: 'Wat wilt u?' Ze antwoordde: 'Beloof me dat deze twee zonen van mij in uw koninkrijk naast u mogen zitten, de een rechts van u en de ander links.' Maar Jezus zei hun: 'Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik zal moeten drinken?' 'Ja, dat kunnen wij,' antwoordden ze. Toen zei hij: 'Uit mijn beker zullen jullie inderdaad drinken, maar wie er rechts en links van mij zullen zitten kan ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor wie mijn Vader ze heeft bestemd.' Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op de twee broers. Jezus riep hen bij zich en zei: 'Jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn – zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.'

Toen ze uit Jericho vertrokken, volgde hem een grote menigte. Er zaten daar twee blinden langs de weg die, toen ze hoorden dat Jezus voorbijkwam, begonnen te roepen: 'Heer, Zoon van David, heb medelijden met ons!' Men snauwde hun toe dat ze hun mond moesten houden. Maar ze riepen nog harder: 'Heer, Zoon van David, heb medelijden met ons!'

**Verkondiging****Gezang 481: 1, 2, 3, 4**

1. O grote God die liefde zijt,  
o Vader van ons leven,  
vervul ons hart, dat wij altijd  
ons aan uw liefde geven.

Laat ons het zout der aarde zijn,  
het licht der wereld, klaar en rein.  
Laat ons uw woord bewaren,  
uw waarheid openbaren.

2. Maak ons volbrengers van dat woord,  
getuigen van uw vrede,  
dan gaat wie aarzelt met ons voort,  
wie afdwaalt met ons mede.  
Laat ons getrouw de weg begaan

tot allen die ons verre staan  
en laat ons zonder vrezen  
de minste willen wezen.

3. Leer ons het goddelijk beleid  
der liefde te beamen,  
opdat wij niet door onze strijd  
uw goede trouw beschamen.  
Leg ons de woorden in de mond  
die weer herstellen uw verbond.  
Spreek zelf door onze daden  
van vrede en genade.

4. Wij danken U, o liefde groot,  
dat Christus is gekomen.  
Wij hebben in zijn stervensnood  
uw diepste woord vernomen.

Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht  
en het wordt overal volbracht  
waar liefde wordt gegeven,  
wij uit uw liefde leven.

### **Dankgebed en voorbeden**

**Slotlied** Opwekking 520: 1, 2, 3, 4.

1. Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart  
Leer mij U kennen in vreugde en smart.  
Laat mijn gedachten op U zijn gericht,  
wakend of slapend, vervuld van Uw licht.

3. Geeft mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd,  
maak mij tot machtige daden bereid.  
Wees als een burcht Als een toren van kracht,  
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

2. Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,  
dat ik in U blijf en U in mij Heer,  
U als mijn Vader en ik als Uw kind  
dat in Uw armen geborgenheid vindt.

4. Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:  
Bij U te wonen is al wat ik wens,  
Met als beloning dat ik op U lijk  
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

### **Wegzending en zegen**

*Gemeente antwoordt met: Amen!*

---