

5 april 2020

# Jezus sterft en zijn graf wordt bewaakt

Matteüs 27:45-56 en 62-66



# Thema: Jezus' begrafenis: het einde?

## Projectthema: Is er nog hoop voor Mij?

### Doel

De kinderen ontdekken dat de begrafenis van Jezus zelf hoop geeft op een vervolg

### Toelichting

Jezus sterft na nog drie uur in het duister te hebben geworsteld met zijn geloof. Hij voelt zich alleen, verlaten door zijn Vader. Na het lijden volgt het sterven en de dood.

De gebeurtenissen rondom dat sterven eisen vaak de aandacht op. De duisternis, het sterven, maar daarbij het scheuren van het voorhangsel, een hoofdman die gelooft dat Jezus Gods Zoon was en tenslotte de begrafenis in het graf van Jozef van Arimatea.

In de voorgaande weken hebben we de dood van Jezus' einde zien komen. Maar het is niet het einde als van een ander mens? Dat de hoofdman Hem Gods Zoon noemt en de Farizeeën het nodig vinden zijn graf te laten bewaken geeft hoop. Hoop dat wat Jezus zelf zei waar is. Hij zal opstaan. In het sterven en begraven maakt God alles heel.

### Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Jezus sterft en wordt begraven.

Richtlijnen: Vertel aan de jongste kinderen dat Jezus sterft, maar leg de nadruk op de uitroep van de hoofdman dat Jezus Gods Zoon is, de eervolle begrafenis in een rotsholte en de vraag om bewakers bij het graf. Blijkbaar denken de Farizeeën dat Jezus nog niet verslagen is.

### Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Het einde van Jezus?

Richtlijnen: Jezus sterft als ieder ander mens. En toch is het anders dan anders. De hoofdman noemt Hem Gods Zoon, Jozef doet moeite om Hem eervol te begraven. Meestal wilde niemand nog met een gekruisigde te maken hebben. En de Farizeeën vragen om bewakers bij het graf. Wat vreemd: een dode man kan toch niet ontsnappen. Denken ze misschien dat Jezus' woorden over opstaan uit de dood toch waar zijn? Geloven ze dat Hij toch goddelijke kracht heeft? Ze twijfelen en nemen het zekere voor het onzekere.

Jezus' dood is anders dan van een ander mens. Het is daarmee niet afgelopen, er gebeuren hoopvolle dingen als je het wil zien. God zelf geeft daarin een boodschap dat het goed komt. Jezus' dood brengt redding voor anderen, ook voor ons. Dat zeggen de Schriften, dat heeft Hijzelf steeds gezegd.

Zelfs de Farizeeën houden daar rekening mee. Ze laten het graf bewaken.

### Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Jezus' begrafenis: het einde?

Richtlijnen: Van het begin tot het einde van deze lijdensweg hebben mensen geprobeerd om Jezus helemaal uit te schakelen. Steeds zien we ook dat God de gebeurtenissen gebruikt om zijn doel te realiseren. Dat doel kun je lezen bij profeten als Jesaja, maar ook Jezus zelf heeft het tijdens zijn leven aan de mensen geleerd.

De hoofdman ziet bij het sterven van Jezus met grote verbazing dat het waar is: Jezus was Gods Zoon. Jezus' woorden waren geen grootspraak, maar de waarheid.

Zelfs Jezus' vijanden twijfelen of Hij toch niet de waarheid sprak. Ze laten het graf bewaken. Zijn lichaam kan niet gestolen worden door aanhangers die er een fantastisch verhaal bij vertellen over opstaan uit de dood.

Aan alles merk je, als je het wilt zien en geloven, dat Jezus' begrafenis niet het einde is. In het sterven en begraven maakt God alles heel. Zijn Rijk is gekomen, de wereld wordt nieuw.

### Extra bijbelgedeelte: Filippenzen 2:5-11

(Een korte uitleg van het leven van Jezus en wat zijn lijden en opstanding uitwerkt)

*Auteur: DW*

# Achtergrondinformatie

Van de buitenkant lijkt het erop dat Jezus is overgelaten aan de wreedheid van mensen. Door alles heen blijkt echter dat Jezus het plan van zijn Vader volgt. Vooral als gelet wordt op de oudtestamentische achtergrond van dit gedeelte, is dat zichtbaar. Matteüs heeft in het Evangelie duidelijk willen maken dat Jezus de Tenach (het Oude Testament) vervult. Juist in dit gedeelte wordt duidelijk dat Jezus werkelijk de beloofde Messias is.

## Vers voor vers

- Vs. 45 Het zesde uur is in onze tijdsrekening twaalf uur 's middags. De duisternis kan gezien worden als een teken van Gods toorn (zie Ex. 10:22).
- Vs. 46 Wat Jezus heeft doorstaan, kan geen mens bevatten. 'Eli' is Hebreeuws voor 'Mijn God'. De rest is Aramees, de taal die Jezus sprak. Hij citeert hier Ps. 22:2. Jezus roept God aan, een teken van geloof.
- Vs. 47 In Israël geloofde men dat Elia zou terugkomen voordat de dag van de HEER zou komen (Mal. 3:23). De massa geloofde niet dat Jezus de Messias is. Sommigen zullen (spottend) gedacht hebben dat Hij Zich wilde bewijzen door om Elia te roepen (zie vers 49).
- Vs. 48 In Ps. 69:22 komen ook zulke woorden voor.
- Vs. 49 Hiermee wordt Jezus als Messias belachelijk gemaakt. Ze hadden Hem bespot dat Hij zichzelf blijkbaar niet kan redden (vers 40) en nu bespotten ze Hem dat dan Elia Hem maar moet redden.
- Vs. 50 Het is niet zo dat Jezus noodlottig bezweek aan de omstandigheden. Hij gaf zijn geest, wat betekent dat Hij zijn leven aan God gaf. In vers 46 staat dat dit rond het negende uur was (drie uur 's middags in onze tijdsrekening). Juist op dat uur werd dagelijks een offerlam de tempel ingebracht. Jezus stierf op dat tijdstip en offerde zo zijn leven als het Lam van God. Hij is 'het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt' (Joh. 1:29).
- Vs. 51 Het voorhangsel is een gordijn dat zich tussen het heilige en het heilige der heiligen bevond. Dit was al zo in de tabernakel en dit heeft men later in de tempel overgenomen. In de tabernakel stond in het heilige der heilige de ark van het verbond. Het was de plek waar God verscheen (Lev. 16:2). Toen Jezus zijn leven gaf, scheurde het voorhangsel van boven naar beneden, wat betekent dat God (die boven in de hemel is) dit deed. Dit heeft dubbele betekenis: ten eerste betekent dit Gods oordeel over de toenmalige tempelpraktijken, omdat zijn eigen Zoon door vele religieuze leiders verworpen werd; ten tweede betekent het dat de weg naar het allerheiligste, naar God zelf, open is door het offer van Jezus (Hebr. 10:19-20). Hij heeft onze zonden verzoend. Zo kunnen wij tot God komen.
- Vs. 52v De dood is verslagen doordat Jezus' zijn volmaakte leven heeft gegeven.
- Vs. 54 Romeinen geloofden in meerdere goden. Toch lijkt het erop dat deze Romeinen Jezus niet zomaar als een godenzoon zagen. Ze hebben door dat Jezus werkelijk uniek is. Matteüs maakt verder in zijn Evangelie duidelijk dat Christus dé Zoon van God is.
- Vs. 55v Deze vrouwen waren zeer toegewijd aan Jezus. Van Galilea naar Jeruzalem is het ongeveer tussen de 125 en 160 kilometer lopen.
- Vs. 62 Hogepriesters en Farizeeën hielden het volk regelmatig voor dat rust belangrijk was op de sabbat. Ondertussen overtreden ze hier zelf de sabbatsrust door op die dag te gaan onderhandelen met Pilatus.
- Vs. 63v Het is heel dubbel dat Pilatus met 'heer' aangesproken wordt en Jezus een bedrieger wordt genoemd.
- Vs. 65v De hogepriesters en de Farizeeën hadden een boos plan, namelijk het graf zwaar bewaken. Een Romeins soldaat zal er alles aan gedaan hebben om het graf zo goed mogelijk te bewaken. Indien hij faalde, moest hij de doodstraf vrezes. Dat Jezus op zondag toch niet in het zo goed bewaakte graf lag, is een extra reden om te geloven dat Hij door een wonder is opgestaan. Zijn leerlingen kunnen nooit zijn lichaam uit verzegeld graf weggehaald hebben. Het kwade plan van de religieuze leiders slaagde niet, maar het goede plan van God wel.

## Vragen

- De mensen hadden kwade plannen, maar God zorgde ervoor dat er door Jezus redding kwam. Waar zie jij daar iets van op deze wereld?

*Auteur: JFH*

## Liederen

Psalm 22: 1-5

Psalm 23

Lied 769

(=Gezang 300 LvdK)

Gezang 188

Lied 578

(=Gezang 192 LvdK)

Als ik mijn ogen sluit

Hemelhoog 163

Alzo lief had God de wereld

Hemelhoog 104

Diep diep diep als de zee

Hemelhoog 327

Jezus ik wil U bedanken

Op toonhoogte 431

Vader in de hemel

Opwekking voor kinderen 169

Wat een Vriend

Op toonhoogte 436

*Auteur: PZ*



# Jezus sterft en wordt begraven

## Bijbelvertelling

Wat een verdriet. Jezus is gestorven.

Jezus was niet alleen, er waren veel mensen op de heuvel bij Golgota.

Maar Jezus voelde zich wel alleen. Hij wist dat dit ging gebeuren.

Toch is de dood van Jezus niet het echte einde, daar zorgt God voor.

De hoofdman die erbij was zei: 'Jezus was echt de Zoon van God.'

Als je dood gaat is er een begrafenis. Ook voor Jezus. Gelukkig zijn er vrienden van Jezus die zorgen voor zijn lichaam.

Ze verzorgen Jezus en leggen hem in een rotsgraf in een mooie tuin. De vrienden rollen met elkaar een grote steen voor het rotsgraf. Zo kan niemand in het graf komen bij Jezus.

De Farizeeën, de mannen die veel weten van de wet en de regels, zijn toch nog een beetje bang.

'Weet je' zeggen ze tegen elkaar 'Jezus zei eens dat Hij na drie dagen op zou staan uit het graf.' Eigenlijk geloven ze dat niet maar stel je voor....

De volgende dag gaan de hogepriesters en de Farizeeën naar Pilatus toe. Ze zeggen tegen Pilatus: 'Heer, we bedachten nog dat Jezus eens heeft gezegd dat Hij na drie dagen weer op zou staan uit de dood. Wilt u er voor zorgen dat het graf bewaakt wordt? Misschien komen de vrienden van Jezus Hem wel weghalen en dan zeggen dat Hij uit de dood is opgestaan.'

Pilatus vindt het goed dat het graf bewaakt wordt. En zo komt het dat er soldaten naast het graf van Jezus staan om te zorgen dat er niets gebeurt, dat niemand in het graf kan komen.

De bewakers kunnen mensen tegenhouden maar God tegenhouden.....dat kan niemand en dat merken we als het Pasen is. Dan maakt God het goed, dan maakt God alles heel.

*Auteur: IFF*



# Het einde van Jezus?

## Inleiding

Laat het eerste couplet horen van het lied 'Jezus leven van mijn leven':

Jezus leven van mijn leven  
Jezus dood van mijne dood  
Die voor mij u hebt gegeven in de bangste zielenood  
Opdat ik niet hoop'loos sterve  
Maar uw heerlijkheid zou erven  
Duizend-, duizendmaal o Heer, zij U daarvoor dank en eer!

Vandaag gaan we horen hoe Jezus sterft aan het kruis. En dat Hij dat heeft gedaan voor de zonden van ons mensen. Daar kunnen we Hem alleen maar voor danken en eren, duizendmaal.

## Bijbelverhaal

Jezus hangt aan het kruis, al een hele dag. Hij is gemarteld, bespot en gehoond. Zijn leerlingen en volgelingen staan erbij en kijken ernaar. Er is niets wat ze voor Jezus kunnen doen om Hem te helpen. Ze voelen zich machteloos, krachteloos en verdrietig.

Vanaf het zesde uur wordt het opeens aardedonker. De mensen stoten verbaasde kreten uit: 'Hoe kan dat? Van het ene op het andere moment, alsof er een lichtknop wordt uitgedaan, een kaars wordt uitgeblazen, donker is het overal. Drie lange uren blijft het donker. Wanneer het rond het negende uur is en al drie uren donker, begint Jezus te roepen met een harde stem. Hij roept het uit: 'Eli, Eli, lama sabachtani?' Dat betekent: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?' Sommige mensen die erbij staan zeggen: 'Hij roept naar de profeet Elia' Een van de mannen die bij het kruis staan snelt naar voren, pakt een lange rietstok met daarop een spons met zure wijn erin en geeft Jezus te drinken. Maar anderen die erbij staan zeggen: 'Houd daarmee op, geef Hem geen drinken meer, laten we kijken of Elia echt komt om Jezus van het kruis te verlossen'

Jezus roept nog een keer met harde stem. En dan zakt zijn hoofd naar beneden. Jezus is gestorven. Hij is er niet meer. Op datzelfde moment scheurt het voorhangsel, het grote gordijn dat in de tempel hangt, voor het Heilige der Heilige, de kamer waar de Ark staat, in tweeën. De aarde beeft en de rotsen scheuren. Graven worden geopend en veel doden die gestorven waren, staan op uit hun graf.

De Romeinse hoofdman over honderd soldaten, die Jezus moest bewaken met zijn soldaten, kijkt vol ontzag en angst naar wat er allemaal gebeurt op het moment dat Jezus sterft en hij zegt: 'Werkelijk, dit was Gods Zoon!' Veel vrouwen, volgelingen van Jezus hebben alles zien gebeuren vanaf korte afstand. Ze vallen elkaar in de armen en huilen bittere tranen om de dood van Jezus.

Alles is voorbij. De leerlingen en volgelingen van Jezus blijven verdrietig en teleurgesteld achter. Als het avond wordt gaat Jozef van Arimatea, een rijke volgeling van Jezus, naar Pilatus toe. Hij vraagt hem: 'Mag ik het lichaam van Jezus meenemen? Ik heb een rotsgraf laten uithakken hier niet ver vandaan. Eigenlijk had ik dat graf voor mijzelf gemaakt, maar nu zou ik daar Jezus graag in willen begraven' Pilatus vindt dat goed. Jozef mag het lichaam van Jezus meenemen. Jozef wikkelt het dode lichaam van Jezus in zuiver fijne linnen doeken. Daarna wordt Jezus voorzichtig op de bank in het rotsgraf gelegd. Voor de opening van de rots wordt een grote, zware, ronde steen gerold. Zo beschermen ze het lichaam tegen wilde dieren. Maria Magdalena en een andere vrouw die Maria heet blijven tegenover het graf zitten. Ze huilen en houden elkaars hand vast. Dit was het laatste wat ze nog voor hun Heer en Heiland Jezus hebben kunnen doen. Als het donker wordt vertrekken ook zij en het rotsgraf blijft onbewaakt achter.

De volgende dag bedenken de Joodse leiders zich dat ook, dat het rotsgraf daar onbewaakt is achtergebleven. De Joodse leiders zijn bezorgd. Heeft Jezus niet steeds keer op keer gezegd, dat Hij na drie dagen weer uit de dood zou opstaan? De Joodse leiders gaan naar Pilatus en leggen het probleem aan hem voor. 'Deze man heeft gezegd dat Hij na drie dagen weer uit de dood zal opstaan. Straks komen zijn leerlingen nog en nemen het lichaam uit het graf. Dan zullen ze tegen de mensen zeggen dat Jezus is opgestaan' Pilatus antwoordt: 'Jullie kunnen bewaking krijgen, ik zal het graf laten verzegelen met mijn zegel en laat soldaten de wacht houden, dan zal er niets met het lichaam van Jezus kunnen gebeuren' Opgelucht halen de Joodse leiders adem. Mooi, nu kunnen de leerlingen van Jezus het lichaam niet zomaar stiekem weghalen en daarmee dan beweren dat Jezus is opgestaan uit de dood. Het graf wordt verzegeld met het zegel van Pilatus en de bewakers zullen er wel voor zorgen dat er niemand te dicht bij het graf van Jezus kan komen. Alles is over en uit, klaar..... dit was het einde van Jezus....of toch niet?

## Afsluiting

De Joodse leiders denken dat het over is. Ze hebben ervoor gezorgd dat niemand meer achter Jezus aan kan lopen, Hij is er niet meer. De volgelingen van Jezus denken ook dat het over is. Niemand denkt aan de mogelijkheid van een opstanding. Ook al heeft Jezus daar vaak genoeg over gesproken tegen hen. Iedereen wacht vol spanning af. Het is over.....maar is het echt over? Wij mogen al weten dat de dood niet het einde is voor Jezus. Hij zal de dood overwinnen en daardoor ook de weg voor ons vrijmaken. Want wij mogen weten dat de dood niet meer het laatste woord heeft. Over drie dagen mag het Pasen zijn. Jezus zal opstaan uit de dood. Hij is de overwinnaar!

Duizend duizendmaal o Heer zij U daarvoor dank en eer!

*Auteur: MMe*

# Jezus' begrafenis, het einde?



## Inleiding

Wie van jullie is weleens naar een begrafenis geweest en wil daarover vertellen? Het is geen pretje, maar het hoeft niet alleen maar droevig te zijn. Waarom, dat zul je weten aan het eind van dit verhaal.

## Bijbelverhaal

De Here Jezus is geboren op aarde, dat weten we. Hij is opgegroeid in het huis van Jozef en Maria. We kennen zijn bezoek aan de tempel toen Hij 12 jaar was. In de woestijn kon Hij de duivel weerstaan. Hij heeft de discipelen geroepen. Daarna heeft Hij veel laten zien: wonderen, tekenen, wie kan er voorbeelden van noemen? Maar het belangrijkste is wat Jezus heeft laten zien en heeft gedaan wat de wil van God is. Hij heeft alles verteld over de liefde van God, heeft een zuiver leven geleid en heeft zondaren vergeven en hen op de goede weg geholpen.

Juist omdat Jezus dit allemaal heeft laten zien, ervan verteld heeft en zoveel heeft gedaan heeft Hij vijanden gekregen. De Farizeeërs, de schriftgeleerden, maar ook anderen. Zij willen graag dat Jezus als een crimineel ter dood wordt veroordeeld, dan zijn ze maar van Hem af. Helaas gebeurt dit ook. Jezus wordt tussen twee moordenaars aan het kruis gehangen. Zelfs op dat moment laat Hij nog zien wie Hij is, hij belooft de moordenaar naast hem dat hij ook in de hemel mag komen.

Dan sterft Jezus, Hij sterft niet zomaar aan de gevolgen van de kruisiging, maar Hij geeft zelf zijn geest op, hij beveelt zijn geest in de handen van God. Het is het grootste offer dat iemand ooit heeft gebracht.

Jezus' kreet komt uit een Psalm uit het Oude Testament, 'Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?' Het komt uit Psalm 22:2. Voor de discipelen is er geen twijfel mogelijk dat Jezus Gods zoon is. Maar nu zelfs durft de hoofdman het te zeggen: dit is de Zoon van God, een heel bijzonder. Zelfs tijdens het overlijden van Jezus is nog duidelijk wie Hij is. Op het laatst roept Jezus, dat is de kern van dit stuk: 'Het is volbracht'. Wat is er dan volbracht?, vraag je je af. Jezus heeft het offer gegeven voor de zonden van de mensen. Zijn zuivere leven maakt het vuile zondige leven van anderen schoon.

Op het moment dat Jezus sterft, gebeurt er van alles tegelijk. Ineens wordt het donker. Maar nog meer dan dat, in de tempel scheurt een dik gordijn ineens doormidden! Nee, dit is geen slecht teken, het is juist een goed teken, dit betekent dat de relatie tussen God en de mensen weer hersteld is. Toch, voor de discipelen is het allemaal niet te begrijpen.

De discipelen hebben geen hoop meer, ze zijn intens bedroefd, ze verwachten niets meer. Hun Heer en Heiland is gestorven, wat kunnen ze nog verwachten, wat kunnen ze nog doen? Het enige wat nog rest is de begrafenis. Een moeilijk moment, wennen doet het nooit als er iemand overlijdt en begraven wordt.

Gelukkig is er een graf beschikbaar. Jozef van Arimatea stelt zijn eigen graf ter beschikking voor Jezus. Zo kan Zijn lichaam bewaard blijven en beschermd, dan is er tenminste nog iets van Hem over. De vrouwen willen het lichaam balsemen en verzorgen, insmeren met kruiden, om Jezus nog eer te bewijzen.

Er is echter nog een ander probleem. De Joodse leiders zijn erg bang dat het lichaam van Jezus verdwijnt en dat iedereen dan kan gaan beweren dat Jezus is opgestaan. Maar de discipelen en de vrouwen, niemand denkt aan een opstanding, zelfs al heeft Jezus dit verschillende keren zelf verteld, zowel rechtstreeks als in gelijkenissen of beeldspraak. Zoals Jezus bijvoorbeeld heeft verteld over de tempel die zal worden afgebroken en binnen drie dagen weer wordt opgebouwd. Toch denkt niemand daaraan, behalve de Hogepriesters en de Farizeeën. Zij besluiten dat het graf bewaakt moet worden, het moet verzegeld worden zodat niemand het lichaam weg kan halen. Er zijn zoveel vijanden van Jezus, ze zijn allemaal heel verschillend, maar samen zijn ze het met elkaar eens. Jezus moet uit de weg worden geruimd en het moet iedereen duidelijk zijn dat hij dood is en niet levend. Ze proberen alles om dit maar vol te houden. Maar uiteindelijk slaagt hun boze plan niet, maar het plan van God wel!

Het overlijden van Jezus en de begrafenis lijkt een einde te zijn, maar niets is minder waar, het is een nieuw begin! Een begin van de relatie tussen God en mensen, een leven zonder zonde, een leven zonder dood. Daarom, een begrafenis is en blijft triest, maar dankzij Jezus' dood is er toch altijd uitzicht. Hoe? Dat hoor je volgende week!

*Auteur: EvD*



# Jezus' dood en begrafenis: het einde?

De afgelopen weken heb je gehoord dat de dood van Jezus steeds dichterbij komt. Hij werd verraden door een vriend. Vervolgens voor de Joodse Raad gesleept waar valse beschuldigingen er aan te pas moesten komen om Hem te veroordelen. De Joodse leiders brachten Hem voor Pilatus die ook geen schuld in Hem vond. Toch veroordeelde ook Pilatus Hem. Hij werd gemarteld en aan het kruis geslagen, bespot, wachtend op de dood. Wachtend op het einde. Het einde?

Het leven van Jezus en in het bijzonder de momenten voor zijn dood, is heel bijzonder. Jezus zelf had al tegen zijn vrienden gezegd dat Hij moest sterven. Hij zei niet dat Hij ging sterven, maar dat Hij moest sterven. Zijn vrienden hadden dat niet begrepen, dat deden ze pas later, na zijn opstanding.

Maar Jezus moest sterven, dat was het plan van God. Aan dat plan was Jezus gehoorzaam, tot aan zijn dood. Het sterven van Jezus ging gepaard met heel veel bijzonderheden. Vandaag kijken we naar twee momenten: het moment direct voor het sterven en het moment na zijn sterven. Deze momenten zijn zo bijzonder dat zelfs de hoofdman van de Romeinen, die het bevel voerde op Golgota, zei: 'Hij was werkelijk Gods Zoon.'



## Een duisternis van drie uur lang over het hele land

Bijzonder, midden op de dag, van 12.00 uur tot 15.00 uur wordt het donker, zo lezen we in vers 45. Zou het een zonsverduistering zijn geweest? Iets wat wel vaker gebeurt als de maan voor de zon schuift en de aarde wat donkerder wordt door de schaduw van de maan? Je hoort dat mensen wel eens zeggen, in een poging om deze gebeurtenis 'wetenschappelijk' te verklaren. Nou, één ding is zeker en dat is dat het geen zonsverduistering is! De kruisiging vindt namelijk plaats net voor Pesach. Dit Joodse feest wordt altijd gevierd bij volle maan en zonsverduisteringen kunnen alleen bij nieuwe maan plaatsvinden. Daar komt bij dat een (totale) zonsverduistering nooit drie uren duurt. Er is dus geen sprake van een zonsverduistering. Er is iets anders aan de hand.

Bij de kruisiging en dood van Jezus moet je niet vergeten waarom Jezus aan het kruis moest sterven. Jezus sterft voor jouw en mijn zonden, zodat wij vrij toegang hebben tot God. Verzoenen, wordt dat genoemd.

Je kunt deze duisternis zien als een teken van Gods oordeel over de zonde van alle mensen die de Here Jezus op dat moment droeg aan het kruis. De straf die wij verdient hebben, draagt Hij nu!

## De bespotting gaat door

Met de uitroep 'Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?' geeft Jezus als het ware zelf de reden van de duisternis aan. God heeft Hem verlaten en dan blijft er niets anders over dan diepe duisternis. Immers, God is Licht en zonder licht is het duister. De omstanders zijn nog niet onder de indruk van de duisternis en van Jezus' sterven. Ze gaan door met waar ze mee bezig waren: de spot drijven met Jezus.

## Jezus gaat dood

Rond het negende uur, om 15.00 uur 's middags, sterft Jezus. Zijn dood is de grootste daad die we ons maar voor kunnen stellen. Hij sterft niet 'zomaar'. Hij sterft op Zijn tijd, als een vrijwillige daad. Want hiervoor was Jezus naar de wereld gekomen, om vrijwillig Zijn leven te geven als losprijs voor velen.

Er zijn twee bijzonderheden rondom het tijdstip van sterven. Allereerst, en dat klinkt gek, kwam zijn dood vrij snel. Kruisingen konden wel dagen duren. Het is een soort verstikkingsdood. Het gewicht van het lichaam hangt aan de armen. Langzaam verdwijnen de krachten en de gekruisigde komt steeds lager te hangen en ademen wordt steeds moeilijker. Tot het moment dat alle krachten uit het lichaam verdwenen zijn en de dood door verstikking erop volgt. Afschuwelijk!

Om het sterven te versnellen werden soms de botten van de gekruisigde gebroken. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de misdadigers die samen met Jezus gekruisigd werden. Bij Jezus is dat niet gebeurt (zie ook Psalm 34 vers 21). De snelle dood van Jezus onderstreept de bewering dat Jezus vrijwillig is gestorven en niet bij toeval.

Een tweede bijzonderheid betreffende het tijdstip van 15.00 uur is dat op dat tijdstip de Joden het dagelijkse avondoffer brachten. Jezus' dood is het grootste offer en tevens het enige offer voor God, waardoor alle andere offers overbodig zijn.

## Het voorhangsel in de tempel scheurt

Na de dood van Jezus vinden er weer allerlei bijzon-





derheden plaats. De meest indrukwekkende vind ik het scheuren van het voorhangsel. Dit is het dikke en grote kleet (20 meter hoog, 10 meter breed) dat in de tempel hing, tussen het heilige en het heilige der heiligen (Joden beschouwden het heilige der heiligen als woonplaats van God). Slechts éénmaal per jaar mocht de hogepriester 'achter' het gordijn komen in het heilige der heiligen. En na Jezus dood scheurt het van boven naar beneden. God 'zelf' scheurt het kleet kapot, zodat er een directe toegang is tot God voor mensen zoals jij en ik. De dood van Jezus, zijn offer, heeft hiervoor gezorgd. Wat een ongelooflijk wonder is dat!

### **Doden worden opgewekt**

Bizar, als je dat zo leest. Door de aardbeving die plaatsvindt direct na de dood van Jezus gaan er graven open en gestorven gelovigen worden opgewekt en verschijnen, na de opwekking van Jezus zelf, aan anderen in Jeruzalem.

Nu moet je niet denken dat deze opgewekte mensen als zombies door Jeruzalem hebben gelopen. In films zie je dat wel eens. Hier is wat anders aan de hand. De gelovigen werden opgewekt, en niet zoals bijvoorbeeld Lazarus of het dochtertje van Jaïrus, weer tot het aardse leven geroepen. Net als Jezus werden ze opgewekt en kunnen we ervan uitgaan dat ze net als Jezus een verheerlijkt, een nieuw lichaam hadden. We lezen dat ze aan velen in Jeruzalem zijn verschenen. Wat er daarna met deze opgewekte gelovigen is gebeurt vertelt de Bijbel niet. Maar het feit dat ze opgewekt zijn, laat zien dat Jezus de dood heeft overwonnen. Hij is sterker dan de dood.

De Romeinse centurio, een commandant over 100 soldaten, en alle andere Romeinse soldaten die Jezus bewaakten, wisten toen: 'Jezus was werkelijk Gods Zoon.' Waarschijnlijk zagen ze de dood van Jezus als Zijn einde en gingen ze weer over tot de orde van de dag.

En jij, is Jezus' dood ook voor jou het einde?

In bovenstaande heb je een aantal bijzonderheden rondom de dood van Jezus gelezen. Het was niet 'zomaar' een dood. Vele getuigen hebben dat beaamt en zelfs een Romeinse hoofdman was diep onder de indruk, ook al kende hij Jezus verder niet.

Dit Bijbelgedeelte roept een vraag op. Een vraag die je zelf mag beantwoorden. 'Wat betekent de dood van Jezus voor jou persoonlijk?'

Lees je het Bijbelgedeelte als een mooi, maar triest, verhaal. Over een mens die goed leefde, waar je ook nog wel wat van kunt leren, maar die helaas te jong is gestorven?

Of lees je dit Bijbelverhaal met een geopend (gescheurd) gordijn, waar volop licht en liefde doorheen stroomt? Dat je weet, ook al is het moeilijk voor te stellen, dat de dood niet het laatste woord heeft. Dat Jezus sterker is dan de dood, omdat Hij door God de Vader is opgewekt en dat je zelf ook met een 'opgewekt' hart mag leven?

Er is moed voor nodig om Jezus' dood niet als het einde te zien, maar als een nieuw begin. Een begin van een leven met God. Want dat gaat tegen de stroom in. Ook dan zullen er spotters komen, die jou bespotten, net zoals ze bij Jezus deden. Maar wat een kracht en liefde gaat er achter dat gescheurde gordijn schuil. Een liefde, genoeg voor iedereen en zeker genoeg voor jou!

### **Kerntekst**

'Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën, en de aarde beefde en de rotsen spleten.' (Matteüs 27:51)

### **Vragen**

- Wat vind je van de gebeurtenissen die vlak voor en na de dood van Jezus plaatsvonden? Welke visie heb je daar zelf op?
- De overpriesters en Farizeeën komen, op de sabbat nota bene, Pilatus vragen om een wacht voor het graf waarin Jezus ligt. Wat vind je van het gedrag van deze mannen?
- Waarom moest Jezus eigenlijk sterven? Is dat niet een beetje overdreven?
- Door de dood van Jezus is er redding voor de mensen. Waar zie jij daar iets van op deze wereld?

*Auteur: GW*