

Zondag 15 Maart: 'de tweede aankondiging van het lijden'

Liturgie

- NLB 575: 1, 6
- ELB 119: 1
- Welkom
- Stil gebed
- Votum en groet
- ELB 119: 2
- Gebed en verootmoediging
- ELB 224
- Genadeverkondiging
- NLB 556: 1,2
- Gebed om opening van het Woord
- Maandtekst Psalm 119: 105 en kinderlied ELB 262
- Mededelingen
- In Memoriam
- Collecte
- Schriftlezingen: Marcus 1 : 1, 14 en 15, Marcus 8: 27 – 34 en Marcus 9: 30 – 37
- Lied NLB 556: 3,4 en 5
- Verkondiging
- ELB 118
- Dankgebed en voorbeden
- Slotlied ELB 125
- Wegzending en Zegen

40 dagentijd

We gaan de vierde week van de 40-dagen tijd in. De vastenactie voor deze week is: Minder kleding! Bedenk hoe lang je vanaf nu geen nieuwe kleding meer koopt. En ga je kledingkast eens door om te kijken of je anderen blij kunt maken met je kleding.

Het gebed voor deze week lees je op de andere kant van deze wekelijks.

Mededelingen

- De voorganger van vanmorgen is Ds. Simon van der Vlies. De ouderling van dienst is Maria Azrioual en diaken van dienst Huibert Logmans.
- Muziek wordt verzorgd door Peter Maat op het orgel.

Agenda

Alle activiteiten onder voorbehoud

Zondag

- 14.00 Eredienst ICF **VERVALLEN**
- 19.00 Zangavond "in Uw aanwezigheid" o.l.v. Maarten Wassink **VERVALLEN**

Maandag

- 19:30 Gebedskring
- 19:30 Kringpreek

Dinsdag

- 11.15 Bidstond
- 19.00 Catechisatie

Woensdag

- 19.30 Vrouwenochtend met medewerking van "Women Worship" o.l.v. Maarten Wassink

Donderdag

- 13.30 Handwerken
- 18.30 Marriage Course

Vrijdag

- 11.00 Voedselbank

Overdenking

De Bijbel vertelt ons dat we drie dingen hebben: geloof, hoop en liefde.

Het eerste is **geloof**. Dat is ons fundament! We moeten ons geloof in God stellen. Zijn Woord moedigt ons daartoe aan: *"Maar als iemand geen geloof heeft, kan God onmogelijk blij met hem zijn. Want als iemand naar God toe komt, moet hij geloven dat HIJ IS, en dat Hij de mensen belooft die werkelijk naar Hem verlangen."* (Zie Hebreëën 11:6, BB)

Hoop laat je echt tot leven komen. Het geeft je vleugels! Het geeft je vertrouwen en laat zien dat God mooie dingen in je leven kan en wil doen. Hoop op God. Reken op Hem en vertrouw op Zijn hulp die altijd aanwezig is! (zie Psalm 46:2)

Dan hebben we nog **liefde**. Liefde maakt alles lichter. Liefde zorgt ervoor dat je naar de wereld kan kijken met ogen van compassie. We kunnen ons minder focussen op onze eigen noden en meer die van anderen. De Bijbel zegt: *"Lieve broeders en zusters, laten we van elkaar houden. Want de liefde komt van God. Als je van de broeders en zusters houdt, ben je uit God geboren en ken je God."* (1 Johannes 4:7, BB)

Als je volhardt in geloof, hoop en liefde zul je God aan het werk zien! Volhard in je geloof, volhard in de hoop en volhard in liefde! Deze drie dingen hebben we, en we kunnen God erin vinden.

Bron: jesus.net



KONINGSKERK wekelijks

Collecten

De eerste collecte op deze zondag is bestemd voor de voedselbank van de Koningskerk (IBAN: NL73 ABNA 0501 2664 37 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Rotterdam o.v.v. voedselbank). De Voedselbank Rotterdam heeft 160 uitdeelpunten, waaronder de Koningskerk, waarvoor de diaconie de zorg heeft voor dit uitdelen. Vooral gezinnen met jonge kinderen kunnen iets extra's gebruiken, denk hierbij aan onder andere luiers. De Koningskerk als gemeente van Jezus Christus wil met de diaconie dan ook meer bieden dan alleen een voedselpakket. Maar Jezus antwoordde: 'Er staat geschreven: "De mens leeft niet van brood alleen." (Lucas 4:4)

Informatie over corona en kerkdiensten/samenkomsten

We zitten wereldwijd op dit moment midden in een bijzondere situatie. Het coronavirus heeft namelijk een behoorlijke impact op verschillende samenlevingen. Het vraagt van iedereen ook best wel wat flexibiliteit. Als kerk hebben we besloten om aan te sluiten bij de adviezen vanuit de overheid/PKN. Gelukkig hebben we de eredienst niet hoeven af te gelasten. Dat zou dan voor het eerst zijn sinds de Tweede Wereldoorlog. Maar dankzij de moderne communicatiemiddelen die we vandaag ter beschikking hebben, kan de dienst in een ietwat aangepaste vorm toch doorgang vinden. Voor meer informatie over de diensten van de komende weken;

kijk op: <https://koningskerk.org/coronavirus/>

Geboortennis

Afgelopen zaterdag 14 maart zijn Annemiek en Stephan van Veen de trotse ouders geworden van

Lucas Micha van Veen

Met moeder en kind gaat het helemaal goed. De ouders zijn God intens dankbaar voor dit prachtig nieuwe leven wat ze hebben mogen ontvangen.



Collecten

De tweede collecte is bestemd voor de Koningskerk (IBAN: NL96 INGB 0000 4894 03 t.n.v. Gereformeerde Kerk Rotterdam). Met de opbrengst van deze collecte wordt het mogelijk gemaakt dat wij van een kerkgebouw gebruik kunnen maken. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor Ikusasa en de tweede voor de Koningskerk.



Het verhaal van de engel

Ik vroeg in de winkel: "Wat verkoopt u hier?"
"Alles wat u maar wilt", zei de engel.
"Oh", zei ik, "echt waar? Dan wil ik graag vrede op aarde, opheffing van onderdrukking, geen honger meer en ik wil graag een huis voor alle vluchtelingen!"
"Wacht even", zei de engel, "u begreep mij verkeerd! We verkopen hier geen vruchten, we verkopen hier alleen maar zaden...".

Het gebed van deze week

God,
Laat mij een instrument zijn van uw vrede,
waar haat heerst, laat mij liefde zaaien,
waar onrecht is, vergeving schenken,
waar ruzie is, eensgezindheid,
waar twijfel is, vertrouwen,
waar wanhoop is, hoop,
waar duisternis is, licht,
waar droefheid is, vreugde.

