

Jezus wist wie Hijzelf is... weet ik dat ook?

Voorganger:	ds Louis Krüger	Ouderling van dienst:	Jan van Keulen
Organist:	Peter Maat	Geluid:	Ben Spoelstra
		Livestream:	Gerbert Paanstra

Instrumentale muziek vooraf

Intro door orgel

Opwekking 407

O, Heer mijn God,
wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht,
het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

2x
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

Als ik bedenken, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een Lam,
sta ik verbaasd,
dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

Welkom, door de ouderling van dienst

Stilte, Votum en groet, door de voorganger

Gezang 304

God is getrouw, zijn plannen falen niet.
Hij kiest de zijnen uit,
Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet.
Laat van zijn woorden
Geen ter aarde vallen.
En 't werk der eeuwen,
Dat zijn Geest ompant,
Volvoert zijn hand.

2x
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

Als Christus komt
met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis,
hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel:
o Heer, hoe groot zijt Gij!

2x
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

De Heer regeert!
Zijn koninkrijk staat vast.
Zijn heerschappij
omvat de loop der tijden.
Een sterke hand, die nooit heeft misgetast.
Blijft met het heilig zwaard
Des Geestes strijden.
En d'adem zijner lippen
Overmunt de tegenstand.

De heil'ge Geest,
Die haar de toekomst spelt.
Doet aan Gods kerk
Zijn heilsgeheimen weten.
Hij, die haar leidt

En in de waarheid stelt,
Heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten!
Hij trekt met heel zijn kerk
Van land tot land,
Als Gods gezant.

Opwekking 125

Heer, ik kom tot U
hoor naar mijn gebed
Vergeef mijn zonden nu
en reinig mijn hart

Zie mij voor U staan
zondig en onrein
O, Jezus raak mij aan
van U wil ik zijn

Met uw liefde, Heer
kom mij tegemoet
nu ik mij tot U keer
en maak alles goed

Jezus op uw woord
vestig ik mijn hoop
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U

Gebed van toewijding en voorbereiding, gevolgd door Genadeverkondiging

Jaartekst: I Petrus 3: 8

Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn.

Mededelingen, door de ouderling van dienst

Collecten

- Diaconie
- Koningskerk

Voor de kinderen thuis: maandtekst Psalm 119: 105

"Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. "

ELB 262, 2x

Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.

Uw woord is een lamp,
Uw woord is een licht,
Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.

Dienst van het Woord

Wie is de God van Abraham, Izak en Jakob... wie is Jezus... wie is de Geest die over de wateren zweefde?

Bijbellezing: Johannes 1: 1 – 5

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

Bijbellezing: Johannes 1: 43 - 51

De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan en daar ontmoette hij Filippus. Hij zei tegen hem: 'Ga met mij mee.' Filippus kwam uit Betsaida, uit dezelfde stad als Andreas en Petrus. Hij kwam Natanaël tegen en zei tegen hem: 'We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten spreken: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret!' 'Uit Nazaret?' zei Natanaël. 'Kan daar iets goeds vandaan komen?' 'Ga zelf maar kijken,' zei Filippus. Jezus zag Natanaël aankomen en zei: 'Dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog.' 'Waar kent u mij van?' vroeg Natanaël. Jezus antwoordde: 'Ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat.' 'Rabbi, u bent de Zoon van God, u bent de koning van Israël!' zei Natanaël. Jezus vroeg: 'Geloof je omdat ik tegen je zei dat ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen zien.' 'Waarachtig, ik verzeker jullie,' voegde hij eraan toe, 'jullie zullen de hemel geopend zien, en de engelen van God zien omhooggaan en neerdalen naar de Mensenzoon.'

Verkondiging: *Jezus wist wie Hijzelf is... weet ik dat ook?*

Antwoordlied Opwekking 124

Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser
niet eenzaam ga ik op de vijand aan
Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming
ik bouw op U en ga in uwe naam
Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming
ik bouw op U en ga in uwe naam

Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen
en telkens meer moet ik uw kracht verstaan
Toch rijst in mij een lied van overwinning
ik bouw op U en ga in uwe naam
Toch rijst in mij een lied van overwinning
ik bouw op U en ga in uwe naam

Dankgebed en voorbeden

Slotlied Gezang 312

Behoed uw Kerk, zet uit, o God, haar palen,
zij kenn' eerlang geen grenzen meer!
Dat elk in naam van onze Heer
de knieën voor U buig', en alle talen
uw lof herhalen.

Door Hem gekocht,
door Hem verlost zijn w' allen,
in Hem uw kind'ren, een gezin.

Ontgloeï' heel d' aard' in broedermin!
Moog' elke muur, die nog haar duizendtallen
vaneen scheidt, vallen!

Blijf door uw trouw ons zwak geloof beschamen,
ontfermend Vader, d' aard' word' een
in uwe Zoon, door Hem alleen!
Breng in uw huis eens al uw kind'ren samen
voor eeuwig! Amen!

Wegzending en zegen, afgesloten met: *"En de gemeente antwoordt met:"*

Gemeente: "Amen!"
