

29 maart 2020

De gekruisigde Jezus wordt bespot

Matteüs 27:33-44



Thema: Spot en schande

Projectthema: Hoe kijk je naar Mij?

Doel

De kinderen zien dat Jezus zelfs aan het kruis bespot en schandelijk behandeld wordt.

Toelichting

Jezus wordt het slachtoffer van haat (Sanhedrin), leugens (valse getuigen) en onrecht uit eigenbelang (Pilatus). Je zou denken dat men Jezus met rust zou laten als Hij eenmaal zijn doodvonnis ondergaat. Zelfs aan het kruis blijven mensen zoeken naar beschuldigingen. Voorbijgangers, hogepriesters, schriftgeleerden en de misdadigers naast Jezus spotten met Gods Zoon.

Ze willen dat Jezus probeert zichzelf te redden en bewijst dat zijn woorden waar zijn. Hij moet een wonder doen. Maar Jezus doet en zegt niets. Hij hangt daar op Golgota en verdraagt alles om Gods nieuwe wereld te brengen.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Jezus aan het kruis

Richtlijnen: Vertel wat er rond en aan het kruis gebeurt. Laat in de geschiedenis van de kruisiging de heftige details weg. Vertel dat Jezus geen wonder wilde doen om zichzelf te bewijzen, maar dat Hij aan het kruis in alle pijn en spot volhield. Hij stierf voor ons en houdt van ons tot in de dood toe. Jezus wil overal en altijd bij ons zijn.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Bespotten doet ook zeer

Richtlijnen: Jezus moet heel veel pijn hebben gehad toen Hij aan het kruis hing. Door de spijkers in zijn polsen en voeten en doordat Hij nauwelijks adem kon halen. Maar ook het schelden dat maar niet ophoudt doet zeer. Voorbijgangers, hogepriesters, schriftgeleerden en de misdadigers naast Jezus dagen Hem brutaal uit om met een wonder te bewijzen dat Hij Gods Zoon is.

Spottende opmerkingen kunnen je van binnen heel erg raken. Je vergeet ze niet. En je wilt het liefst terugschelden of die ander een klap verkopen. Herken je dat? Jezus doet dat niet. Hij zwijgt en Hij verdraagt het. Want Gods nieuwe wereld komt doordat Hij lijdt en sterft, gehoorzaam aan zijn Vader. Dat weet en gelooft Jezus.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Aan de schandpaal

Richtlijnen: Een kruis wordt ook wel een schandpaal genoemd. Iedereen kan zien dat de gekruisigde een verschrikkelijke misdadiger is. En op een bordje staat wat hij heeft misdaan. Iedereen kan hem uitlachen en de verschrikkelijkste dingen roepen, hij kan toch niets doen. Voorbijgangers, hogepriesters, schriftgeleerden en de misdadigers naast Jezus spotten met Gods Zoon.

Op de schandpaal van Jezus staat: 'Dit is Jezus, de Koning van de Joden. Dat is de waarheid, maar wat is daar verkeerd aan? Ze willen dat Jezus probeert zichzelf te redden en bewijst dat die woorden waar zijn. Hij moet een wonder doen. Maar Jezus doet en zegt niets. Hij hangt aan de schandpaal en verdraagt alles om Gods nieuwe wereld te brengen. Jezus zegt alleen goede, liefdevolle woorden.

Ook vandaag komen er mensen aan de schandpaal. Nee, er staat er geen een bij het winkelcentrum of voor het politiebureau. Maar figuurlijk zijn er wel schandpalen. Mensen maken elkaar zwart op internet (cyberpesten); mensen worden via nepnieuws veroordeeld zonder dat ze zich kunnen verdedigen. Je kunt met je woorden een ander maken en breken. Doe jij daaraan mee? En wat doe je ertegen als het anderen overkomt?

Extra bijbelgedeelte:

Jakobus 3:5-10 (Met je tong kun je onrechtvaardige, helse dingen zeggen. Houd op tijd je mond. Zegen een ander en vervloek hem niet)

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Algemene inleiding

Golgota is een executieplaats. Deze plek ligt buiten de stad Jeruzalem. Waarschijnlijk heet deze plaats Golgota (=schedel), omdat er een rots lag in de vorm van een schedel. Daar aangekomen willen de soldaten Jezus wijn laten drinken, die vermengd was met gal. Deze wijn moest werken als een verdovend middel. Maar Jezus weigert. De kruisiging zelf wordt vervolgens amper benoemd. Veel meer nadruk krijgt de bespotting van Jezus. Jezus wordt van drie kanten bespot: door voorbijgangers, door de geestelijken en door de misdadigers, die samen met hem aan het kruis hangen. Zij halen allen woorden aan, afkomstig uit eerdere verhalen, maar ook afkomstig uit Psalm 22, waardoor duidelijk wordt, dat God toch op een of andere manier de hand heeft in heel deze lijdensgeschiedenis. Zo wordt het helse tafereel van de kruisiging op Golgota de weg waarop het Koninkrijk van God zich baan breekt. Het is een weg door de diepte heen. Een weg in alle eenzaamheid en in alle pijn. Een weg ook, waarin Jezus tot het uiterste wordt verzocht, maar waarin hij luistert naar de wil van zijn hemelse Vader. In deze weg brengt hij ons het heil.

Vers voor vers

- Vs 33 Golgota betekent schedel, of schedelplaats. Een executieplaats waar veel kruisen hebben gestaan en tallozen een wrede marteldood moesten sterven.
- Vs. 34 Van de wijn wordt ook gesproken in Spreuken 31, vers 6. Hier gaat het om een Joods gebruik. Maar belangrijker nog is de verwijzing naar Psalm 69, 22. Want dit woord blijkt ineens een profetische lading te krijgen, door wat Jezus hier overkomt.
Jezus weigert te drinken. Kennelijk wil hij alles, ook zijn sterven, bewust ondergaan.
- Vs. 35 Zie Psalm 22, 19 over het verdelen van de kleren door loting.
Deze lijdenspsalm verwijst diverse malen naar het lijdensverhaal van Jezus.
De kruisiging zelf wordt door Matteüs bijna in het voorbijgaan verteld. Het is de meest vreselijke en vernederende dood die de Romeinen hebben gekend. Een trage marteldood, die eventueel verkort kon worden qua tijdsduur door de benen te breken van de gekruisigde.
- Vs. 36 Jezus mag niet bevrijd worden. Vandaar de wacht bij het kruis.
- Vs. 37 Bij de Romeinse executie behoorde een wit geschilderd bordje waarop de overtreding stond beschreven. Je proeft hier de verachting: dit is... Het bordje wordt aangeslagen aan het kruis, terwijl Jezus al aan het kruis hing. De aanklacht is de aanklacht, zoals Pilatus deze heeft verwoord.
- Vs. 38 Daarna worden twee misdadigers naast Jezus aan het kruis gehangen. De koning van de Joden wordt hier neergezet als roverhoofdman.
- Vs. 39v Voorbijgangers schudden hun hoofd. Het hoofd schudden lezen wij ook in Psalm 22, vers 8. Kennelijk is dit een houding van afwijzing en van verachting. De beschuldiging tijdens het verhoor door het Sanhedrin wordt in herinnering gehaald, Matt.26, vers 61. En Jezus wordt opgeroepen: Red jezelf!!
De woorden: Als je de zoon van God bent..., hebben bij Matteüs een belangrijke functie. Ze grijpen terug naar Matteüs 4, vers 1-11. Daar komen de woorden uit de mond van satan. Jezus laat zich echter ook nu niet verleiden. Hij volgt de wil van zijn Vader.
- Vs.41v De hogepriesters, de schriftgeleerden en de oudsten bestoken Jezus met hun spottende opmerkingen. Zij vertegenwoordigen het Sanhedrin, dat uit deze drie groepen bestond. Zij vallen Jezus aan op zijn reddingsmacht. Voor het Sanhedrin is Jezus Israëls koning. Maar in hun mond krijgt dit woord een bijtende, spottende klank. Ondertussen horen wij hier opnieuw een verwijzing naar Psalm 22. Ditmaal vers 9. Want Jezus stelt zijn vertrouwen op God.
- Vs. 44 Ook de misdadigers bespotten Jezus. Zo wordt Jezus van drie kanten bespot. De voorbijgangers lasteren Jezus. Het Sanhedrin speelt een spel met hem. En de rovers beschimpen hem.

Wat opvalt bij Matteüs is de constante verwijzing naar Psalm 22. Door deze verwijzingen laat Matteüs uitkomen, dat het hier niet gaat om een zoveelste executie zoals er wel meer waren in die tijd. Nee, hier gaat het om iets bijzonders. Hier gaat het om de mensenzoon, die het lijden op zich neemt in opdracht van zijn hemelse Vader. Door de verwijzingen naar de psalm komt het plan van God indringend in beeld.

Vragen

1. Wat betekent het kruis voor jou?
2. Kom jij zelf ook wel eens tegen, dat je bespot wordt omdat je op God vertrouwt?
Wat doe je, of wat zou je doen, als dat jou overkomt?

Auteur: GD

Liederen

Psalm 22:1-3

Lied 547: 1, 2 en 6

Gezang 177

Als ik mijn ogen sluit

Alzo lief had God de wereld

Diep diep diep als de zee

Jezus ik wil U bedanken

Vader in de hemel

Jezus is

Wat een Vriend

(=Gezang 184)

Hemelhoog 163

Hemelhoog 104

Hemelhoog 327

Op toonhoogte 431

Opwekking voor kinderen 169

Hemelhoog 348

Op toonhoogte 436

Auteur: PZ



Jezus aan het kruis

Inleiding

Weet je wel, dat God heel veel van jou houdt? Hij wil dat het goed met je gaat. Dat je gelukkig bent. Door nare dingen die gebeuren, voelen we ons soms niet gelukkig. In de wereld waarin we leven is soms oorlog. We hebben weleens pijn. We worden weleens oneerlijk behandeld of uitgelachen.

God heeft een nieuwe wereld bedacht: in zijn nieuwe wereld wil Hij jou er ook graag bij hebben. In die nieuwe wereld is altijd vrede, nooit meer oorlog. Alle mensen zijn er eerlijk en iedereen hoort erbij. Daar wordt niemand meer ziek en niemand gaat daar dood. Mooi he?

Bijbelvertelling

Nadat Jezus door de stadhouder Pilatus was overgegeven aan de woedende mensen, werd Hij meegenomen naar Golgota. Weet je wat daar gebeurde? Jezus, die niks verkeers had gedaan, werd aan een groot, houten kruis gehangen. Hij had veel pijn en verdriet. En terwijl Hij daar hing, liepen er allerlei mensen voorbij. Ze schudden hun hoofden en ze lachten Hem uit. Sommigen zeiden: 'Als je echt Gods Zoon bent, laat het dan maar zien en kom van dat kruis af'.

Wat denk je, had Jezus zelf van het kruis af kunnen komen? Jazeker! Maar Hij deed het niet. Hij wist wat het plan van God, zijn Vader, is. Jezus zou lijden en sterven aan het kruis en daarmee de straf voor de zonde van alle mensen dragen. Daarom hield hij de pijn en spot vol. Uit liefde.

Zodat alle mensen die dat willen in Gods nieuwe wereld kunnen komen.

Vragen

- Hoe kon het dat zoveel mensen gemeen deden tegen Jezus?
- Wat lijkt jou fijn aan Gods nieuwe wereld?

Auteur: SdK



Bespotten doet ook zeer

Jezus is ter dood veroordeeld. Niemand hield zich aan de regels en daarom kon het gebeuren. De soldaten die Jezus wegleden hebben geen medelijden met Hem. Ze moeten Hem geselen van Pilatus. Met een leren riem met stukjes ijzer slaan ze de huid van zijn rug kapot. Dat doet vreselijk zeer.

Ook als Hij aan het kruis hangt moet Jezus veel pijn hebben gehad. Door de spijkers in zijn polsen en voeten en doordat Hij nauwelijks adem kon halen.

Maar weet je wat bijna nog erger was dan de pijn aan zijn rug, zijn armen en benen? Dat was het schelden en de spottende opmerkingen die steeds doorgaan. Ze zeggen wel eens: schelden doet geen zeer, maar dat is niet waar. Schelden kan je van binnen heel verdrietig en machteloos maken. Het is misschien nog wel erger dan een klap of een schop.

Het bespotten was al begonnen bij de soldaten. Zij hadden natuurlijk gehoord dat Jezus de Koning van de Joden zou zijn. Nou, dan zouden zij dat wel even laten zien. Nadat het geselen afgelopen is doen ze Hem een rode mantel aan. Dat is echt koninklijk. Maar een koning heeft ook een kroon. Vlug vlechten ze van een doorn-tak een kroon voor Hem. Ze drukken Hem stevig op het hoofd van Jezus. Ook zijn gezicht begint nu te bloeden. Dan knielen ze voor Hem neer. 'Gegroet, koning van de Joden.' De soldaten doen of ze Jezus dienaren zijn, maar menen er natuurlijk niks van. Want na het knielen slaan ze Jezus.

Op Golgota gaat het gewoon verder. Allerlei mensen die voorbijlopen steken de draak met Jezus. Vorige week, toen Hij Jeruzalem binnen ging hadden ze misschien nog wel voor Hem gejuicht. Jezus moet hun koning maar worden en die vervloekte Romeinen het land uit jagen. Hij was zo populair! Maar nu hangt Hij aan het kruis. Zijn leven is mislukt. Ze hebben niets aan Hem. De Romeinen blijven gewoon aan de macht en verandert niets aan hun ellende. Jezus zal hun de vrijheid niet brengen. Hij had mooie verhalen over God, dat Hij van ons houdt en ons verlost, maar er komt niks van terecht. 'U kon toch de tempel afbreken en in drie dagen weer opbouwen, nou, laat eens zien dan. Jezus, Als U echt zo groot en machtig bent, als U Gods Zoon bent, kom dan van dat kruis af. Dan is het duidelijk. Maar nu bent U waardeloos. We hebben niets aan U.'

De hogepriesters en schriftgeleerden staan te genieten. Hun plan is gelukt. Ze hebben Pilatus klein gekregen en mochten met Jezus doen wat ze wilden. Jezus zegt dat Hij Gods Zoon is, de Messias. Hij zegt toch dat Hij de Koning van de Joden is. Laat Hij het maar bewijzen. Nee, laat God zelf maar een teken uit de hemel geven door Jezus van het kruis te redden. 'He, Koning Jezus, U hebt toch zoveel wonderen gedaan en andere mensen gered van ziekte en dood. Zou U nu niet eens een wonderdje doen voor Uzelf. Kom van het kruis af. Als U dat presteert, gaan we meteen in U geloven'. En ze bulderen van de lach.

Naast Jezus hangen twee misdadigers. Ze horen wat er gebeurt en gaan meedoen. Ze hebben toch niks meer te verliezen. Door met Jezus te spotten vergeten ze even hun eigen pijn.

Wat erg, vind je niet?

Jezus, die altijd gehoorzaam is geweest aan God, die altijd goed geweest voor andere mensen. Jezus die mensen leerde hoe ze voor God kunnen leven, die wordt daarom voor gek gezet.

Voorbijgangers, hogepriesters, schriftgeleerden en de misdadigers naast Jezus dagen Hem brutaal uit om met een wonder te bewijzen dat Hij Gods Zoon is. Spottende opmerkingen kunnen je van binnen heel erg raken. Je vergeet ze niet. Je kunt ze niet vergeten; ze maken je woedend. Je wilt het liefst terugschelden of die ander een klap verkopen. Herken je dat?

Nu kijken we naar Jezus. Hij doet dat niet. Hij zwijgt en Hij verdraagt het. Want Gods nieuwe wereld komt doordat Hij lijdt en sterft, gehoorzaam aan zijn Vader. Dat weet en gelooft Jezus.

Auteur: PB



Aan de schandpaal

Inleiding

Vorige week lazen we dat Jezus door Pilatus veroordeeld werd. Hij zou gekruisigd worden. Dat is de ergste doodstraf die door de Romeinen gegeven wordt. Je gaat namelijk niet alleen pijnlijk dood, iedereen kan je zien en je uittachen. Het is een dodelijke schandpaal. Deze week gaat het verhaal over het eerste deel van de kruisiging.

Verhaal

Thomas loopt naar de menigte bij Pilatus' paleis toe. Hij komt niet uit Jeruzalem, maar van ver weg. Hij is de weg kwijt en denkt: *er is daar vast iemand aan wie ik de weg kan vragen.*

Maar iedereen heeft zijn aandacht bij het tafereel voor hen. Een man loopt met een zwaar, houten kruis op zijn schouder weg van het paleis. Om Hem heen lopen soldaten. Thomas weet niet zo goed wat hij ervan moet denken: de man ziet eruit alsof hij het haast niet meer kan tillen, omdat hij ook geslagen is met een zweep, maar hij is vast een misdadiger, misschien wel een moordenaar! Dan heeft hij het verdiend: eigen schuld, dikke bult. De voorbijgangers die eromheen staan schudden hun hoofd terwijl ze naar Hem kijken. Sommigen schelden Hem uit.

Thomas tikt een van hen op de schouder. 'Sorry, ik kom niet uit Jeruzalem. Wie is Hij en wat heeft Hij gedaan?' 'Dat is Jezus.' De man spuugt op de grond. 'Heeft gezegd dat hij de tempel kon afbreken en in drie dagen weer kon opbouwen. En zegt dat 'ie Gods Zoon is. Wat een belediging voor God! Hij verdient alles wat ze Hem aandoen!' *Geen moordenaar dus, denkt Thomas. Zou een gevangenisstraf niet beter zijn geweest? Bij een kruisiging kan iedereen je in je gezicht uittachen en uitjouwen, bij een gevangenisstraf kun je tenminste nog op een beetje genade rekenen.*

Thomas ziet dat twee soldaten naar elkaar toe lopen. Ze overleggen. Waarschijnlijk omdat die Jezus zo langzaam loopt: Hij kan het kruis amper dragen. Dan loopt een van de twee naar het publiek toe en wijst een man aan. 'Hoe heet jij?' 'Ik heet Simon en ik kom uit Cyrene', zegt de man. 'Hé, Simon! Kom helpen om het kruis dragen! Kom op!', roept de soldaat, 'niet treuzelen, we hebben niet de hele dag de tijd.'

Simon pakt het kruis over van de veroordeelde. Thomas blijft dicht in zijn buurt. Dit is zo vreemd en bijzonder. *Ben ik even blij dat het geen moordenaar is, denkt Thomas. Deze man heeft alleen maar verkeerde dingen gezegd, misschien verdient hij wel wat hulp.*

De veroordeelde knikt dankbaar naar Simon. Thomas kan het niet over zijn hart verkrijgen om vriendelijk terug te lachen, als hij eraan denkt dat deze man over een paar uur een pijnlijke dood zal sterven. Hij zou liever huilen. Het publiek blijft maar beledigingen schreeuwen.

Na een kwartier lopen komen ze aan op hun bestemming: Golgota. Dat is de heuvel waarop kruisigingen plaatsvinden. Simon is doodop en zijn schouders doen pijn van het sjouwen. Eindelijk, eindelijk mag hij het kruis laten zakken.

'Mag ik nu gaan?' vraagt hij aan de soldaat naast hem. Die knikt: je hebt je werk goed gedaan.

Thomas wil ook weglopen. Hij laat nog een laatste blik op Jezus vallen. Die kijkt droevig, maar niet boos. Thomas weet niet zo goed wat hij moet doen, hij knikt Jezus maar bemoedigend en loopt weg, de menigte in. Maar hij blijft wel in de buurt rondhangen om te zien wat er gebeurt. Als de soldaten Jezus gekruisigd hebben, dobbelen ze om zijn kleren. Als een van de soldaten gewonnen heeft, blijven ze bij het kruis van Jezus zitten en bij de kruizen naast Hem, want er worden ook twee misdadigers gekruisigd.

De mensen schelden Jezus uit en roepen: 'Als je de Zoon van God bent, red jezelf dan maar en kom van dat kruis af!'

En de Joodse hogepriesters, schriftgeleerden en oudsten roepen: 'Anderen heeft Hij gered, maar zichzelf redden kan Hij niet.'

Zelf de misdadigers die naast hem gekruisigd zijn, schelden Jezus uit.

Bovenaan Jezus' kruis is een bordje getimmerd: 'Dit is Jezus, de koning van de Joden.'

Thomas balt zijn vuisten. Dan kijkt hij naar Jezus. Die kijkt niet boos. Thomas fronst verbaasd.

Slot

De mensen die Jezus bespotten wilden dat Hij van zijn kruis af kwam en een wonder liet zien. Dat had Jezus natuurlijk best gekund, maar hij deed het niet: hij moest sterven om ons te redden. Dus hij laat alle opmerkingen over zich heenkomen, hoe erg ze Hem ook kwetsen. Als iemand jou uitscheldt, zeg jij dan iets naars terug? Scheld jij wel eens iemand anders uit? Wat doe je als iemand anders wordt uitgescholden?

Auteur: RvR

Koning van de Joden

Hier, op www.schakentegencomputer.nl kun je een potje schaken. Pas op, de computer is best goed, dus je moet er een beetje bij nadenken. Als je dit spelletje doet, is het doel om de koning te redden. Het maakt niet uit wat er verder met de pionnen of torens gebeurt. Je mag ze allemaal kwijtspelen aan de tegenstander, wie het laatste zijn of haar koning nog op het bord heeft staan is de winnaar. De koning zelf kan niet zo veel. Eén stapje tegelijk naar voren, schuin, opzij of naar achteren, dat was het wel. De andere schaakstukken moeten al het werk doen, de koning beschermen en de boel veroveren. Het lijkt een beetje op hoe het in het echte leven gaat. Hooggeplaatste mensen hebben veel invloed, maar zijn kwetsbaar en hebben bijvoorbeeld veel beveiliging nodig.

Op het bordje boven Jezus' hoofd aan het kruis staat ook dat hij een koning is, de koning van de Joden. We lezen het in [Matteüs 27:33-44](#).

Hier doet niemand zijn best om de koning te redden. Geen strategisch opgestelde lopers die de toegang versperren of paarden die belagers uit het veld slaan. Even een opsomming: Zijn kleren werden afgepakt, mensen roepen dat hij zichzelf maar moet redden van die nare plek (Jij was toch die man...), zelfs de hogepriesters en de andere veroordeelden doen mee en vinden dat als hij echt de Zoon van God is die ook maar moet komen om Jezus te redden.

Als je naar de geslachtsregisters in de bijbel kijkt zie je dat Jezus écht de koning van Israël is. Hij is de afstameling van koning David, de lang verwachte Verlosser. Maar Jezus wordt niet behandeld als een koning, in tegendeel. Hij wordt niet beschermd door zijn onderdanen of geholpen om de strijd te winnen. Jezus moet alles alleen doen.

Meer

Wat er nog meer bijzonder is aan koning Jezus is, dat Hij als koning van de Joden heerser over een veel groter Koninkrijk is. Hij is meer dan alleen maar de koning van de Joden. Hij regeert - juist omdat hij daar aan het kruis hing - over de hele wereld. Hij zit zelfs als Vrededorst op de troon in de Hemel waar nu niemand de aanval nog kan openen. Deze Koning gaf zijn leven voor zijn onderdanen en won niet maar een veldtocht, maar de hele mensheid. En wij? Wat hebben wij aan dit verhaal? Ook wij zijn winnaars. Meer dan dat, zoals de bekende tekst uit Romeinen 8 zegt: 'Wij zijn meer dan overwinnaars!' Rondom deze tekst maakte de band Rend Collective een nummer: [More Than Conquerors](#). De tekst er van en de vertaling staat onder de vragen van dit verhaal.

Kerntekst: 'Boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht, die luidde: 'Dit is Jezus, de koning van de Joden'. (Matteüs 27:37)'

Vertel!

- Wat vind je van de aanklacht die boven Jezus' hoofd hangt? Genoeg reden voor een kruisiging?
- Wat als Jezus nu echt een gekroonde koning in het land was geweest, hou zou de geschiedenis er dan uitgezien kunnen hebben?
- Wat heeft Jezus precies overwonnen? Kun je dat merken in je eigen leven?
- Het lied van Rend Collective gaat er over dat wij misschien wel zwak zijn, maar heel sterk met Christus naast ons (en in ons). Als je dit leest hoef je nooit meer bang te zijn.
Ben je (nog) wel eens bang of onzeker over iets (jezelf/ geloof/toekomst/...)
Is dat dan 'verboden' als je weet dat we eigenlijk meer dan overwinnaars zijn?
Waarom voel je je een overwinnaar met Christus?

Auteur: MZ

When my hope and strength is gone
You're the one who calls me on
You are the life
You are the fight
That's in my soul

Oh, Your resurrection power
Burns like fire in my heart
When waters rise
I lift my eyes
Up to Your throne

We are more than conquerors, through Christ
You have overcome this world, this life
We will not bow to sin or to shame
We are defiant in Your name
You are the fire that cannot be tamed
You are the power in our veins
Our Lord, our God, our Conqueror

I will sing into the night
Christ is risen and on high
Greater is He
Living in me
Than in the world

No surrender, no retreat
We are free and we're redeemed
We will declare
Over despair
You are the hope

Nothing is impossible
Every chain is breakable
With You, we are victorious
You are stronger than our hearts
You are greater than the dark
With You, we are victorious

Als mijn hoop en kracht verdwenen is
U bent degene die mij roept
U bent het leven
U bent de strijd
Dat zit in mijn ziel

De kracht van uw opstanding
Brandt als vuur in mijn hart
Als de wateren stijgen
Hef ik mijn ogen op
Tot uw troon

Wij zijn meer dan overwinnaars, door Christus
U heeft deze wereld, dit leven overwonnen
Wij zullen niet voor de zonde of schaamte buigen
We zijn uitdagend in uw naam
U bent het vuur dat niet kan worden getemd
U bent de kracht in onze aderen
Onze Heer, onze God, onze Overwinnaar

Ik zal in de nacht zingen
Christus hoog verzezen
Groter is Hij
Wonend in mij
Dan in de wereld

Geen overgave, geen stap terug
Wij zijn vrij en we zijn verlost
We zullen het belijden
In de wanhoop
bent U de hoop

Niets is onmogelijk
Elke ketting is breekbaar
Met U zijn we overwinnaar
U bent sterker dan onze harten
U bent groter dan het donker
Met U zijn we overwinnaar