

15 maart 2020

Jezus veroordeeld door de Joodse Raad

Matteüs 26:57-68



Thema: Leugens en de waarheid

Projectthema: wat zeg je over Mij?

Doel

De kinderen ontdekken dat Jezus in de steek wordt gelaten door de hoogste Joodse godsdienstige leiders.

Toelichting

Jezus moet verschijnen voor het Sanhedrin. Je mag verwachten dat de leden serieus luisteren naar zijn uitleg van de Schriften. Dat zij werkelijk nadenken of Jezus de Messias kan zijn, zoals Hij beweert. Ze hebben zijn woorden gehoord en gezien wat Hij deed. De hogepriester, schriftgeleerden en oudsten geloven Hem niet en erkennen Hem niet als Messias. Jezus noemt zich Gods Zoon en lastert dus de HEER. Dat is een zonde waarop de doodstraf staat. Zij die zichzelf dé kenners van Schriften vinden, maken dat niet waar. Jezus wordt niet verdedigd door de leiders van Gods volk. Dat maakt zijn lijden zwaar.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Leugens

Richtlijnen: Vertel de jongste kinderen wat in deze geschiedenis gebeurt. De leden van het Sanhedrin willen hun zin te krijgen. Jezus mag niet op het Paasfeest in Jeruzalem over God vertellen. Ze geloven niet in Hem en dus moet Hij gedood worden. Allerlei mensen vertellen leugens over Jezus. Wat erg! Maar ze zeggen allemaal iets anders. Dan vraagt de hogepriester Jezus zelf of Hij de Messias is. Jezus antwoordt met de waarheid: Ja. De godsdienstige leiders zijn tevreden; ze genieten dat hun leugens hebben gewerkt en ze Jezus kunnen straffen.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Alles wordt verdraaid

Richtlijnen: Kinderen weten weten wat liegen is. Waarom doe je dat? (eigen voordeel, ergens onderuit komen). Soms kun je de waarheid een beetje verdraaien, maar soms ook zeg je precies het tegenovergestelde, iets wat echt niet klopt. Door het Sanhedrin worden grove leugens gebruikt. Ze verdraaien de waarheid. Ze kennen de Schriften, maar willen niet geloven dat die over deze Jezus gaan. Ook allerlei valse getuigen komen aan het woord en maken Jezus zwart. Maar er zijn er geen twee die hetzelfde zeggen. Daar kunnen de Joodse leiders niets mee. Dan vragen ze Jezus zelf of Hij de Messias, de Zoon van God is. Als Jezus ja zegt, vinden ze dat Hij God heeft gelasterd. Daarom moet Hij sterven. Het Sanhedrin zou voor Jezus op moeten komen met de profetieën in de hand, maar veroordeelt Hem daarop.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Wie lastert God nu?

Richtlijnen: Het Sanhedrin beweert dat Jezus God lastert, dat Hij dingen over God zegt die niet kloppen. Jezus wordt beschuldigd. Hij is niet de Messias, dat kan nooit waar wezen. De Messias zien ze niet in Hem. De Schriften maken duidelijk dat Jezus gelijk heeft, maar de priesters proberen met valse getuigenissen de waarheid weg te drukken. De woorden van God worden verdraaid. Dat is nu godslastering. Jezus zelf zegt de waarheid: Hij zegt eerlijk dat Hij de Redder van God is, als Hem dat wordt gevraagd. Hij komt op voor Gods naam.

Wij kunnen zo praten en doen dat wij Gods naam in een kwaad daglicht stellen of dat anderen door ons verder van God af komen te staan en Hem niet eren? We bezorgen God een slechte naam. Vraag aan de jongeren hoe wij kunnen opkomen voor de waarheid? Is dat moeilijk? Waardoor komt dat?

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Jezus wordt nu als een gearresteerde voorgeleid aan de Joodse Raad. Hij is niet meer in gezelschap van zijn leerlingen. Die hebben Hem allemaal alleen gelaten. Petrus volgt Hem nog wel op een afstand om te zien hoe alles afloopt. De hogepriester en het hele Sanhedrin moeten nu gaan vaststellen op welke grond zij Jezus kunnen beschuldigen om Hem ter dood te veroordelen. Ze proberen valse getuigenisverklaringen te krijgen, maar dat lukt niet. Er moeten volgens de Joodse wet twee getuigen zijn, die gelijke verklaringen afleggen, maar dat gebeurt dus niet.

Wat zal Jezus zich alleen gevoeld hebben. Nog niet van God verlaten, maar de mensen en ook zijn leerlingen hebben Hem allemaal alleen gelaten. Wat is ook dit een afschuwelijk lijden.

Twee mensen melden zich en zeggen: 'Die man heeft gezegd: 'Ik kan de tempel van God afbreken en in drie dagen weer opbouwen''. Jezus blijft zwijgen, ook wanneer deze mensen die opmerking maken. Op zich helemaal juist dat Jezus zwijgt, want Hij hoeft ook hierop niets te zeggen en die opmerking te beoordelen. Deze opmerking moet de Joodse Raad beoordelen.

De hogepriester verandert nu de procedure en gaat Jezus ondervragen. Hij vraagt aan Jezus of Hij de Messias is, de Zoon van God. Jezus zegt daarop: 'U zegt het'. Daarmee zegt Jezus dat hij dus de Messias is, de Zoon van God. En dat begrijpen ze niet, want voor hen staat een mens. Dat wil dus zeggen, dat zij dat zien en toch niet zien. Jezus heeft hier zichzelf geopenbaard. Hij zegt zelfs nog meer over zichzelf: Vanaf nu zult u de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Machtige en Hem zien komen op de wolken van de hemel.

Dit alles wil er bij de hogepriester en de Joodse Raad niet in. Kajafas scheurt zijn kleren en roept uit: 'Hij heeft God gelasterd. Waarvoor hebben we nog getuigen nodig?' U hebt het nu met uw eigen oren gehoord. Ze volharden in hun niet zien, Jezus niet zien als de Messias, de Zoon van God, de Zoon des Mensen.

Ze verlagen zich vervolgens tot onmenselijk gedrag, dat niet past bij gezagsdragers.

Ze gaan Jezus bespuwen en Hem slaan. Walgelijk. Anderen stompen Hem en bespotten Hem.

Met andere woorden: Ze keren zich nu helemaal tegen Hem.

Jezus laat dit lijden en deze vernedering allemaal over zich heen komen.

In het licht van de profetie uit Jesaja 53 blijkt dat Hij de Christus is.

Jezus vervolgt hierna zijn lijdensweg, die als je daar goed naar kijkt, steeds heftiger wordt.

En dan te bedenken, dat Hij daarmee de schuld van velen, ook van ons droeg, met andere woorden: doorleed. En het voor ons opnam. Wat een liefde!

Enkele opmerkingen met betrekking tot de verzen

Vs.61 Wanneer hier staat 'Ik kan de tempel van God afbreken en in drie dagen weer opbouwen', dan klopt het dat dit een uitspraak is van Jezus, maar die uitspraak wordt niet begrepen. Hij heeft het hier over zichzelf. Dat Hij gedood zal worden, maar na drie dagen weer levend wordt. Jezus spreekt hier dus over zijn kruisiging en opstanding. Op zich begrijpelijk dat de mensen dat toentertijd niet begrepen, maar nadat Jezus is opgestaan, hadden ze het eigenlijk allemaal wel moeten begrijpen.

Vs. 63v In vers 63 gaat het over de Zoon van God en in vers 64 over de Mensenzoon. Heel frappant, want het gaat in beide gevallen over Jezus. Hieruit kunnen we afleiden dat Hij zowel Zoon van God is als Zoon des mensen (=Zoon van de mens). Even doordenkend, zou je ook kunnen zeggen: God is in Jezus mens geworden.

Enkele vragen

- Voel jij je ook wel eens alleen? Wat moet je dan doen om dat gevoel kwijt te raken? Jezus zal zich ook wel heel alleen gevoeld hebben, toen alle mensen, ook zijn discipelen Hem alleen lieten. Wat een lijden.
- Gelukkig was God, de Vader en de Heilige Geest nog bij Hem. Maar ook zij laten Hem op een gegeven moment alleen. Weet jij wanneer dat gebeurde en waarom dat gebeurde? Die vraag van het 'waarom' is best een moeilijke vraag. Praat hier goed over door of vraag het aan jullie dominee.
- Jezus zegt dat Hij de Zoon van God is. Er staat in dit Bijbelgedeelte ook dat Hij de Zoon des mensen is. Wat betekent dit nu dat Hij zowel de Zoon van God is als de Zoon des mensen? En waarom is dat belangrijk?

Auteur: DR

Liederen

Psalm 22:1-3

Lied 558

Lied 526

Diep diep diep als de zee

Jezus is

Hij alleen

Als ik lees in de Bijbel

Alzo lief had God de wereld

Jezus, ik wil U bedankten

Waarom bleef U zo stil?

(=Gezang 178 LvdK)

(=Gezang 166 LvdK)

Hemelhoog 327

Hemelhoog 348

Hemelhoog 337

Op toonhoogte 424

Hemelhoog 104

Op toonhoogte 431

Op toonhoogte 435

Auteur: PZ



Leugens

Inleiding

Marc rent de klas in, pffff hij was z'n tas vergeten mee naar huis te nemen. Hij gaat naar zijn stoeltje om de tas te pakken. Als hij terug loopt ziet hij plotseling juf haar mooie rode pen. Wat zou hij daar graag een keer mee willen schrijven. Zal hij.....ja, nee, ja toch, hij pakt de pen en schrijft in het schrift van juf 'p i m' oh wat is dat mooi en wat kan hij al goed pim schrijven! Dan komt Koen binnen, Marc schrikt, zijn wangen worden rood. Hij laat de pen vallen en rent naar buiten.

De volgende dag ziet juf haar schrift. Ze kijkt verbaasd, daar staat 'pim'. Haar rode pen ligt op de grond. Wie heeft dat gedaan? Juf vraagt het aan Marc. Nee juf, dat heeft Koen gedaan. Oh, dat liegt hij, hij is bang dat hij anders straf krijgt.. Krijgt Koen nu straf? Dat kan toch niet, dat mag toch niet!

Verhaal

Jezus staat voor Kajafas, de hogepriester uit de tempel. De schriftgeleerden die zoveel weten van de Bijbel zijn er ook. Ze willen dat Jezus zijn mond houdt over wat er in de Bijbel staat. Ze willen niet dat de mensen graag naar Jezus luisteren. Er moet naar hen geluisterd worden, zij weten alles veel beter! Jezus moet daarom heel erg gestraft worden. Ze denken na, hoe zullen ze dat gaan doen? Oh en dan gaan ze dingen zeggen die niet helemaal waar zijn. Wat gemeen, wat zegt Jezus daar van? Helemaal niks.

Die vinden Kajafas en de schriftgeleerden helemaal niet leuk. Ze willen dat Jezus zegt dat Hij iets heel ergs gedaan heeft. Dan heeft de hogepriester een idee, hij gaat Jezus iets vragen. Luister maar wat hij zegt; Jezus, bent u de Messias, de Zoon van God?' 'Ja, zegt Jezus, dat ben ik' En dan wordt Kajafas héél boos. Hij vindt het verschrikkelijk erg dat Jezus dat zegt. Het is niet waar, daarom moet Hij gestraft worden!

Die hogepriester en de schriftgeleerden zijn nu allemaal boos op Jezus. Dat komt omdat ze niet weten dat Jezus echt de Zoon van God is. Daarom vinden ze dat Hij iets lelijks zegt over God.

Zo heeft Kajafas toch nog iets bedacht om een heel erge straf te kunnen geven. Dat is niet eerlijk, dat kan toch niet, dat mag toch niet! Dat is een leugen, Jezus heeft niks verkeerd gedaan.

Auteur: TD



Alles wordt verdraaid

Leg om te beginnen de bijbel open bij Daniël 7:13 en 14. Woorden uit Jesaja 53 gaan ook over dit moment in de heilsgeschiedenis.

- Wie heeft een ander wel eens een leugen horen vertellen? Hoe was het om daarbij te zijn?
- Vinden jullie liegen een goed idee?
- Is het altijd makkelijk om de waarheid te vertellen, vind je?

Vandaag luisteren we naar een geschiedenis waarin de belangrijkste leiders van het volk Israël en de tempel luisteren naar de waarheid heel lastig vinden. Luister maar hoe dat gaat.

Bijbelverhaal

Het is stil geworden in de hof van Getsemane. De soldaten hebben de arrestant Jezus meegenomen naar het huis van hogepriester Kajafas. Petrus is op afstand achter hen aangegaan. Hij wil zien wat er met zijn Meester gebeurt. Hij gaat op de binnenplaats tussen de bedienden zitten. Daar is hij voorlopig veilig.

In de bovenzaal van Kajafas' grote priesterpaleis zitten de leden van het Sanhedrin, de Joodse leiders, bij elkaar. Jezus staat met gebonden handen voor hen. Niemand praat over de goede en mooie dingen die deze man deed toen Hij nog vrij was. Ze nemen Hem juist kwalijk dat Hij de mensen 'goed' deed. Dat klopt volgens hen niet, dus proberen ze, nu Hij eindelijk gearresteerd is, iets te bedenken waarvan ze Hem kunnen beschuldigen. Wat ze met elkaar bedenken is niet genoeg om Hem de doodstraf te geven. Dat is het enige dat ze willen; Hij moet weg, want Hij brengt alleen maar onrust in het land. Om zijn dood voor elkaar te krijgen zitten ze deze nacht in dit huis. Hem zo beschuldigen dat Hij gedood mag worden is nog niet makkelijk, merken ze. Daarvoor zijn twee getuigen nodig die Hem van hetzelfde beschuldigen. Er wordt veel geroepen en soms geschreeuwd, maar twee gelijke beschuldigingen zijn nog niet gehoord. De nacht is al voor een groot deel voorbij als die er ineens wel komen. Iedereen gaat op het puntje van zijn stoel zitten om goed te luisteren. 'Weet u', zeggen de getuigen, 'deze man heeft gezegd dat Hij onze prachtige tempel van God zal afbreken en in drie dagen weer zal opbouwen! Omdat dat niet kan, liegt Hij en vertelt Hij niet de waarheid!' Na die beschuldiging blijft het stil. 'Waarom zegt U niks, U hoort toch wat er gezegd wordt?', schreeuwt de hogepriester naar Jezus. Omdat Jezus zwijgt gaat Kajafas dreigend verder: 'Weet dat de levende God hoort en ziet. Vertel ons, bent U de Messias, de Zoon van God of niet?' Plotseling verandert er iets. Jezus gaat zo staan, dat iedereen Hem goed kan verstaan: 'U zegt het. Maar ik zeg u ook dat u vanaf nu zelf zult zien hoe de Mensenzoon aan de rechterhand van de Machtige zal zitten. Ook zult u Hem zien komen op de wolken van de hemel!' 'Ooh!' Geschrokken slaat de hogepriester een hand voor zijn mond. Hij wijst beschuldigend zijn wijsvinger in de richting van de arrestant en schreeuwt: 'U beledigt de levende God. U zegt dat U de Messias bent, dat kan niet waar zijn!' Om te laten zien hoe verschrikkelijk dat is

maakt hij scheuren in zijn priesterkleed. Daarna gaat hij middenin de zaal staan, kijkt niet meer naar de arrestant maar gebaart woedend met zijn vuist naar boven. 'Hoorden jullie wat Hij zei? Met onze eigen oren hoorden we hoe deze man de waarheid verdraait! Wat vinden jullie?' vraagt hij. En kijk eens, niemand hoeft meer na te denken, iedereen heeft direct een antwoord klaar: 'Wij hebben genoeg bewijs. Hij is schuldig en verdient de doodstraf!' Neem voor de volgende gedachte de Bijbel ter hand en verwijs daarnaar;

Deze mannen hoorden wat Jezus zei en herinneren zich precies welke profeet deze oude woorden lang geleden opschreef. Nu naar deze waarheid luisteren vinden ze heel lastig. Daarom nemen ze Jezus kwalijk dat Hij zegt die belofte Messias te zijn. Zij vinden dat wat Jezus zegt gewoon niet waar kan zijn. Hoe durft Hij! Ze hebben geen getuigenissen meer nodig om deze man ter dood te veroordelen.

Als de hogepriester uitgesproken is, staan een paar mannen op. Ze lopen naar de arrestant en beginnen Hem te slaan. Anderen spugen Hem in zijn gezicht. De hogepriester roept hen niet tot de orde en beschermt Jezus niet. Ze mogen gewoon hun gang gaan en schamen zich niet voor hun lelijke gedrag. Plotseling geeft iemand Jezus een stomp in zijn gezicht. 'Jij noemt jezelf de Messias? Nou, vertel ons dan maar eens wie je deze klap heeft verkocht!', roepen ze vals.

Niemand kwam in die donkere nacht, de man die mensen in hun land goed deed te hulp. Niemand verdedigde de man die kinderen en kwetsbare anderen Gods liefde en goedheid liet zien. Stil bleef Hij staan. Zwijgend tussen de agressievelingen die zijn dood wilden. Niemand begreep wie Hij echt was. Zelf wist Hij zeker dat Hij de waarheid sprak. Hij wás immers de Messias over wie in de oude boeken werd geschreven? Hij was ook de Liefeling van God de Vader. Die had dat immers zelf gezegd? Alleen Hij kon zorgen dat het goed kwam met het Reddingsplan van God voor de mensen op aarde. Daarom verzette Hij zich niet, maar hield vol tot het einde. Ook toen Hij werd vernederd, bespuugd, mishandeld en ze Hem pijn deden. Hij wist het zeker; alleen als ik dit lijden volhoud kan Gods Reddingsplan slagen. Ik zal dit doen om te laten zien hoeveel God ervoor over heeft om de mensen en de hele schepping te redden. Alleen zó kan op een dag alles nieuw worden!

Rikkert Zuiderveld schreef een toepasselijk lied bij deze geschiedenis. Zing dat met elkaar ter afsluiting van deze geschiedenis. Vertel de kinderen dat dit alles gebeurde om het door het kwaad beschadigde leven van mensen en kinderen nieuw te maken. Waarom bleef U zo stil toen ze U vroegen? Op toonhoogte 355



Afrondend gesprekje

- Snappen jullie, dat de hogepriester en de Schriftgeleerden, die de oude woorden van de profeet uit het hoofd kenden, die waarheid te moeilijk /lastig vonden in deze donkere nacht? Waarom denk je?
- Heeft de Here God zelf ook iets gezegd over liegen en waarheid spreken, denken ze? (Gebod 9; Je zult niet liegen en geen vals getuigenis spreken). Vinden jullie luisteren naar de waarheid soms ook moeilijk of lastig?
- Klopte het, dat in die rechtszaal zo werd beslist? Werd de Here Jezus zo recht gedaan?

Auteur: JH



Wie lastert God nu?

Jezus is gevangengenomen. Na het verraad door Judas is hij opgepakt door een bende gewapende mannen, die zijn gestuurd door de hogepriesters en de geestelijke leiders van het volk. Ze willen niets liever dan dat Jezus uit de weg wordt geruimd, dat Hij wordt gedood. Maar om iemand te doden, moet er wel een misdaad zijn. Iemand moet schuldig zijn aan een misdaad, die de doodstraf rechtvaardigt.

Het is avond, het wordt al bijna nacht. Maar de Joodse leiders laten er geen gras over groeien. Ze moeten van die man af, die Jezus. Zo snel mogelijk. Daar hebben ze hun nachtrust wel voor over. Het geeft niet dat het al laat is. Tot morgen wachten? Geen denken aan. Afhandelen die kwestie!

De hogepriesters en de Joodse leiders proberen een beschuldiging te vinden tegen Jezus. Maar dat valt nog niet mee. Ze zijn het niet eens met wat hij zegt, maar daarom alleen kunnen ze hem niet laten doden. De Joodse leiders gaan op zoek naar getuigen. Gelukkig, er zijn genoeg mensen die zich hiervoor willen laten gebruiken. Veel mensen willen wel een valse verklaring afleggen over die Jezus. Als ze daarmee de leiders van het volk een plezier doen... wie weet komt het nog wel eens van pas.

Maar voor een veroordeling heb je twee getuigen nodig. En er zijn er geen twee, die hetzelfde zeggen. Elke valse getuige komt met een ander verhaal. De avond vordert, het wordt steeds later.

Dan zijn er twee, die hetzelfde zeggen. Ze weten het zeker. Die man, Jezus, heeft gezegd dat Hij de tempel kan afbreken, en in drie dagen weer opbouwen. Wat? De tempel afbreken, het huis van God? De Joodse leiders veren op. Dat is in elk geval heel oneerbiedig, wat Jezus daar heeft gezegd. Daar moet Hij maar eens op reageren!

'Waarom antwoordt U niet?', vragen ze streng aan Jezus. 'U hoort toch wat ze zeggen?' Maar Jezus zegt niets. Waarom zou Hij deze mensen gaan uitleggen wat Hij daarmee heeft bedoeld? Dat met die tempel zijn eigen lichaam wordt bedoeld, dat zou worden afgebroken, en dat Hij na drie dagen uit de dood zou opstaan? Ze zouden Hem toch niet geloven.

De hogepriester is het zat. Al die valse getuigen, ze komen er geen steek verder mee. En als ze iets denken te hebben, reageert Jezus daar niet op. Hij staat op. Hij gaat voor Jezus staan. 'Vertel me dan', zegt hij, 'bent U de Messias, de zoon van God?' Nu antwoordt Jezus wel. 'U zegt het', zegt Hij. 'Maar, vanaf nu zult U de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Machtige, en Hem zien komen op de wolken van de hemel.'

De hogepriester begrijpt maar al te goed wat Jezus bedoelt. Jezus spreekt over de Mensenzoon, en de Machtige, maar Hij bedoelt daarmee zichzelf als de Messias, en de Machtige is God zelf. Hij, Jezus, de Messias, zal zitten aan de rechterhand van God.

Jezus weet dat deze woorden zijn dood zullen worden. Maar Hij spreekt ze toch uit. Omdat het de waarheid is. Omdat Hij de Verlosser is, en God zijn vader is. Jezus draait er niet omheen. Hij zegt het, zoals het is. De hogepriester slaakt een verschrikte kreet. Hij scheurt zijn kleren, alsof hij in rouw is, omdat er zojuist iets verschrikkelijks is gebeurd. 'Wat een godslastering!', roept hij uit. 'We hebben helemaal geen getuigen meer nodig, u hebt het allemaal gehoord! Hij zegt dat Hij God is, dit is pure godslastering!'

De mensen om de hogepriester heen knikken. Het is zo, ze hebben het allemaal gehoord. 'Hij is schuldig en verdient de doodstraf', zeggen deze mensen. Geen twijfel meer over mogelijk. Jezus heeft zijn eigen oordeel geveld, om eerlijk te zijn over wie Hij is en wie God is. Nu ze eindelijk hun bewijs hebben, wordt Jezus door de mensen direct als een misdadiger behandeld. Ze spugen Hem in zijn gezicht. Jezus wordt geslagen en gestompt. De mensen drijven de spot met Hem. Het echte lijden is begonnen. Intussen is de nacht gevallen.

Jezus spreekt de waarheid. 'Ja, ik ben de Messias, de Verlosser. Ja, Ik ben Gods zoon.' Hij wist wat dat voor Hem zou betekenen. Hij wist dat dat was, waarom Hij door de Joodse leiders ter dood zou worden veroordeeld. Toch spreekt hij de waarheid. Hij zegt niet: 'Nee hoor, dat ben Ik niet, hoe komt u er bij? Geloof u echt in die sprookjes, over God en een Messias?' Als Hij dat had gedaan, als Hij de waarheid had verdraaid, net zoals die valse getuigen, hoe zou het dan afgelopen zijn? In elk geval had Jezus dan niet de Verlosser kunnen zijn van zoveel mensen. Er zouden ook geen mensen meer zijn, die in Hem en in God, zijn Vader zouden geloven. Gelukkig maar, dat Jezus de waarheid sprak!

En jij? Ben jij eerlijk en open over je geloof? Dat je gelooft dat er een God is, die voor ons zorgt? Dat je weet dat Jezus op aarde heeft geleefd, om te lijden en te sterven en zo onze straf te dragen, zodat wij door God niet meer gestraft worden? Of doe je een beetje stoer en onverschillig over de kerk, over God, over de Bijbel? Denk daar dan nog eens goed over na. Als jij als christen al zo onverschillig doet, wat moet iemand anders, die God en de Bijbel niet kent, daar dan van denken? Hij zal in elk geval niet nieuwsgierig worden, om óók meer te weten te willen komen over God.

Hoe kunnen wij opkomen voor de waarheid? Hoe kunnen wij eerlijk zijn over ons geloof, en wie God voor ons is? Vind je dat lastig? Waarom vind je dat? Zullen we er eens met elkaar over doorpraten?

En stel nu, dat je het heel lastig vindt om met anderen over God en je geloof te praten. Kun je andere manieren bedenken, hoe je toch kunt laten zien dat jij christen bent? Hoe je toch kunt laten merken, wie God is, en wat de Bijbel ons leert? Probeer eens voorbeelden te bedenken!

Auteur: MvdB

Getuige

We zijn vandaag getuige van een rechtszaak. Jezus, de zoon van een timmerman, die beweert Zoon van God te zijn is gevangen genomen en nog diezelfde nacht begint zijn proces. Zoals gebruikelijk in de Joodse rechtspraak gebeurt dat in drie stappen.

Stap 1: Het eerste verhoor bij Annas de schoonvader van Kajafas de hogepriester

Matteüs maakt geen melding van het verhoor door Annas, maar Johannes wel (Johannes 18: 12-14 en 19-23). Het Romeinse arrestatieteam brengt Jezus als eerste naar het huis van Annas. Hij was de vorige hogepriester en blijkbaar nog steeds erg belangrijk. Ook al was je geen hogepriester meer, je hield wel die titel. Daar begint al de oneerlijkheid en vernedering voor Jezus. Annas is geen rechter, geen hogepriester meer en heeft wettelijk eigenlijk niets over de zaak te zeggen of te beslissen. Het hele verhoor door Annas is niet rechtsgeldig! Voor de schone schijn wordt alles 'netjes' volgens de toen geldende regels gedaan, maar het vonnis stond natuurlijk al lang vast: Jezus moet uit de weg worden geruimd. Terwijl Jezus door Annas wordt verhoord heeft Kajafas, de hogepriester, tijd om de rest van het Sanhedrin op te trommelen.

Hoe netjes zijn wij als het aankomt op recht en rechtvaardigheid? Hoe los je conflicten op?

Het gemakkelijkst is om iemand in het nauw te drijven. Dat kan bijvoorbeeld door met gemene woorden of daden iemand even te 'parkeren' op een plek waar hij of zij geen kant op kan, om ondertussen wat hulptroepen op te trommelen.

- Jezus leert: 'Heb je vijanden lief'.
Wat is rechtvaardigheid?
Wat doe of zeg je als je onrechtvaardigheid ziet of ervaart?

Stap 2: Het verhoor in het Sanhedrin (de Joodse raad) 's nachts

Wat hadden de leiders een haast om Jezus weg te werken. 's Nachts was de officiële vergaderzaal van het Sanhedrin gesloten. Ze konden niet wachten tot de morgen en kwamen daarom bij elkaar in het huis van Kajafas. De grote vraag en aanklacht: 'Wie denk je wel dat je bent?'. Na wat gestuntel krijgt het Sanhedrin het voor elkaar om twee 'betrouwbare' getuigen te vinden voor de aanklacht. In eerste instantie geeft Jezus geen reactie op de beschuldiging dat Hij heeft beweerd de Messias te zijn. Maar als Hij spreekt, spreekt Hij als profeet. Zijn werk op aarde komt ten einde en een nieuwe periode begint: de vernedering zal uitmonden in verheerlijking. Ondertussen moet er natuurlijk nog wel volgens de regels van de wet een vonnis worden uitgesproken. Eerst maar eens de schuldvraag. Dat is een lastige, want iemand kon pas berecht en veroordeeld worden als het licht was geworden. Toch wordt midden in de nacht alvast het oordeel

uitgesproken: schuldig! Natuurlijk was de hele rechtszaak een toneelstukje. Het was helemaal niet de bedoeling om rechtvaardig te zijn. Jezus moest dood, hoe dan ook.

- Hoe beoordelen wij anderen en hoe oordelen wij over anderen? Staat jouw mening en oordeel van te voren al vast? Dan is het alleen nog zaak om jouw oordeel goed te praten. Er is altijd wel iets te bedenken om jouw standpunt te rechtvaardigen, je gelijk te halen ook al gaat het ten koste van de ander of omdat het in jouw voordeel is. Veel moeilijker is het om jezelf weg te cijferen en plaats, tijd en ruimte te geven aan de ander. Hoe zou je dat kunnen doen?

Wanneer of voor wie kan jij jezelf wegcijferen en wanneer niet?

Jezus spreekt: 'Maar ik zeg tegen u allen hier: vanaf nu zult u de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Machtige en hem zien komen op de wolken van hemel.'

Stap 3: Het vonnis door het Sanhedrin 's morgens

Dat hebben de mannen keurig opgelost. Natuurlijk stonden schuld en vonnis al lang van te voren vast, maar geheel volgens de regels worden nu het oordeel en vonnis overdag uitgesproken. Is er recht gesproken? Welnee, een niet al te slimme advocaat zou Jezus al binnen de kortste keren vrij kunnen krijgen. Er zijn zoveel fouten gemaakt, dat het vonnis onmogelijk rechtsgeldig is. Er is echter niemand om het voor Jezus op te nemen. Hijzelf doet het ook niet. Jezus kan niet zijn eigen advocaat zijn, want vrijspraak is geen optie. Dit alles hoort bij Zijn taak als Verlosser, Messias, Redder van zondige mensen.

- Voor wie neem jij het op?
Ben jij weleens gestraft voor iets dat je niet had gedaan, zonder er iets van te zeggen? Waarom of voor wie heb je dat gedaan? Waarom zou je het wel of niet doen?

Jezus zwijgt: 'Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders deed hij zijn mond niet open.' – Jesaja 53 : 7

Getuige

De rechtszaak is voorbij. We zaten met z'n allen op de tribune en hebben alles gezien en gehoord.

Wat vind je er van?

Durf je er over te vertellen aan mensen om je heen?

Wil je getuige zijn van het lijden van Jezus?

Ben je getuige in wat je doet en zegt? Hoe dan?

Hoe kan je een betrouwbare getuige van het evangelie van Jezus Christus zijn?

Het zwijgen van Jezus, zijn gehoorzaamheid aan zijn Vader is onze redding.

Om stil van te worden.

Auteur: JW-M